



DE WIJNGAARD & JGLM MINISTRIES

NOVEMBER 2011

Nederlandse vertaling: Niek de Gier
december 2011

Deelnemers Overeenkomst

Ik, _____, stem er mee in om deze handleiding te lezen en gebruik te maken van de voorzieningen die daarin staan vermeld.

Ik stem ermee in de volledige handleiding te lezen (elke pagina) en als ik besluit er gebruik van te maken, zal ik dat precies doen zoals het staat vermeld.

Ik begrijp en stem ermee in dat alleen ikzelf verantwoordelijk ben voor de gevolgen, wanneer ik dit materiaal bij of met iemand in praktijk breng.

Ik begrijp, dat wanneer ik precies de aanwijzingen volg, het zal werken. En als het niet werkt, komt dat omdat ik de aanwijzingen niet correct heb opgevolgd.

Ik ben het eens met de uitleg van de Schrifteksten en met de daaruit getrokken conclusies, zoals ze in de handleiding staan vermeld.

Als er vragen bestaan over het gebruik van dit materiaal in de praktijk, zal ik contact opnemen met de instructeur en vragen om verduidelijking, voordat ik ermee aan de slag ga.

Ik begrijp dat ik dit materiaal bij mezelf en anderen toepas onder mijn eigen verantwoordelijkheid en uit mijn eigen vrije wil en dat ik geen enkele persoon of organisatie verantwoordelijk mag en kan houden voor de gevolgen daarvan.

Ik begrijp dat wanneer ik dit materiaal gebruik of toepas bij mezelf of anderen, ik dit niet doe namens de mensen, bedieningen, of de organisatie die dit materiaal beschikbaar heeft gesteld. Alleen uit eigen vrije wil en onder mijn persoonlijke verantwoordelijkheid zal ik dit materiaal in de praktijk gebruiken.

Handtekening:

Datum:

Plaats:

Getuige:

BELANGRIJKE OPMERKING!

Dit materiaal wordt uitsluitend gebruikt uit historische, informatieve, of religieuze motieven.

Geen enkel deel mag worden gebruikt voor medisch advies.

Er wordt aan niemand ook maar enige garantie gegeven op genezing.

We zijn niet bezig met geneeskunde, maar we maken gebruik van het grondwettelijke recht, vanuit de vrijheid van godsdienst, om wat we geloven in praktijk te brengen.

Niemand heeft het recht om een ander dwingend voor te schrijven wat hij wel of niet uit geloof mag of moet doen. Wie deelneemt aan een uiting van geloof, doet dit nadat hij zorgvuldig heeft nagedacht over het hele proces en besloten mee te doen op grond van zijn eigen vrije wil. Alle mogelijke gevolgen en consequenties moeten vooraf zorgvuldig zijn onderzocht en overwogen.

Nooit mag je medische hulp stoppen of overslaan, op grond van het getuigenis van een ander. Het gebruiken van medicijnen of een medische behandeling of het stopzetten daarvan, is je eigen beslissing, gebaseerd op je eigen afwegingen. Het gebruik maken van artsen of van medicijnen is een beslissing die je alleen zelf kan nemen.

Vraag de instructeur nooit naar het gebruik van medicijnen of een medische behandeling. Ze zijn niet gerechtigd daar met iemand over in discussie te gaan of uitspraken over te doen. We benadrukken dat elke persoon zelf verantwoordelijk is voor de weg die hij kiest in tijden van ziekte of zwakke gezondheid.

Wat betreft kinderen en ziekte of zwakheid staan we krachtig op het standpunt, dat gelovige ouders het recht en de verantwoordelijkheid hebben voor de genezing van hun kinderen te bidden. We geloven ook en willen benadrukken, dat ouders medische hulp moeten zoeken voor hun kind als het gebed geen genezing of verbetering heeft gebracht.

De bedoeling van dit materiaal is om lijden te verminderen, niet om een reden of een excuus te geven het te verlengen.

Elke toepassing van dit materiaal in de praktijk is voor het risico van de gebruiker. Wegens de subjectieve aard van het geloven, kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de uitkomst van het gebruiken van het materiaal uit deze handleiding.

ALLEEN BESTEMD VOOR OPGELEID PERSONEEL!

Deze handleiding mag alleen worden gebruikt door geautoriseerd personeel.

Hij mag niet worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Curry R. Blake.

De materialen uit deze handleiding moeten precies worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven en uitgelegd.

Iedereen die dit materiaal aan een persoon, personen, groep of kerk presenteert, moet vooraf contact zoeken met JGLM en hen informeren over de bedoeling van de presentatie.

Elke aanbieding van dit materiaal moet gebeuren in de volgorde waarin het in de handleiding staat, volledig en op dezelfde manier waarop het oorspronkelijk is gepresenteerd.

Niemand mag bij de presentatie claimen JGLM te vertegenwoordigen, of zijn bediening, personeel, of kantoor, enz.

Als er een prijs is betaald om deze handleiding te ontvangen, is de prijs bedoeld als huurprijs van het materiaal voor de duur van een jaar vanaf het moment van aanschaf.

Als erom gevraagd wordt, is de bezitter van het boek verplicht de hele handleiding terug te sturen naar het huidige adres van JGLM HQ.

De hoofdreden om te vragen het boek terug te sturen is om het te vervangen door een nieuwere uitgave, of om uitdrukkelijk aan te geven dat JGLM zich distantieert van de gebruiker van deze handleiding.

BELANGRIJKE OPMERKING

Als je als deelnemer van een conferentie of seminar dit materiaal gebruikt, ben je verplicht te informeren of de instructeur geautoriseerd is om deze cursus te geven.

Je moet de naam vragen en onmiddellijk contact opnemen met John G. Lake Ministries als je twijfelt aan de betrouwbaarheid van de instructeur.

Je kunt via een van onderstaande kanalen contact met ons opnemen:

www.jglm.org 888-293-6591 contact@jglm.org

Ga na of je over een authentieke handleiding beschikt. Er mogen uitsluitend handleidingen worden geprint of gekopieerd door JGLM.

Als de leider van de cursus andere bedieningen promoot of leringen die NIET in deze handleiding staan, neem dan contact op met John G. Lake Ministries via bovenstaand contactadres.

Het oorspronkelijke materiaal geleerd door John G. Lake Ministries is bijzonder effectief om geloof op te wekken voor genezing en kracht. JGLM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van resultaten, wegens het vermengen met andere leringen of materialen.

We garanderen alleen resultaten op grond van de zuiverheid van de boodschap.

Doe jezelf niet tekort, de boodschap van JGLM is niets anders dan een terugkeer naar de eenvoud (en de effectiviteit) van het evangelie.

Na het onderwijs en het in praktijk brengen van het geleerde, heb je een morele plicht om door te gaan met het bedienen van de zieken en om je activiteiten en resultaten te melden aan JGLM.

INHOUD

Hoofdstuk 1	blz. 2
Het Woord van God is ons enige maatstaf voor geloof en actie	
Hoofdstuk 2	blz. 4
Het denken vanuit het Oude Verbond tegenover het Nieuwe Verbond	
Hoofdstuk 3	blz. 13
Genezing is in de verzoening	
Hoofdstuk 4	blz. 19
Goddelijke genezing en Gods wil	
Hoofdstuk 5	blz. 23
Goddelijke genezing door geloof	
Hoofdstuk 6	blz. 28
Principes die genezing garanderen	
Hoofdstuk 7	blz. 31
Het ABC van een Goddelijke Genezingsbediening	
Hoofdstuk 8	blz. 34
Zonen van God handelend als zonen van God	
Hoofdstuk 9	blz. 39
De geheime sleutel voor een Goddelijke Genezingsbediening	
Hoofdstuk 10	blz. 42
Heilige koeien	
Hoofdstuk 11	blz. 47
Generatievloeken	
Appendix	blz. 49

Hoofdstuk 1

Het Woord van God is ons enige maatstaf voor geloof en actie

I. Het woord van God: Een meer dan zekere grondslag

- A. De Bijbel heeft het laatste woord. Onze ervaringen moeten worden beoordeeld door het Woord. Het Woord moet niet worden beoordeeld door ervaringen.
- B. Het Woord van God staat voor eeuwig vast in de hemel. Wij moeten het vastzetten op aarde.

Psalm 119:89-92

89 Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen. 90 Van geslacht tot geslacht is uw trouw, Gij hebt de aarde gegrond, zodat zij staat; 91 Naar uw verordeningen staan zij heden ten dage, want zij alle zijn uw knechten. 92 Ware uw wet niet mijn verlustiging geweest, dan was ik vergaan in mijn ellende.

Merk op dat Gods Woord VOOR EEUWIG vaststaat. Het verandert nooit. Wat het vandaag zegt, zal het over 100 jaar nog steeds zeggen.

God zal zijn standpunt niet veranderen om het met jou eens te worden.

Jij moet je standpunt veranderen om het met Hem eens te worden.

Het Woord staat vast. Het woord 'vaststaan' dat in Psalm 119:89 is gebruikt is het Hebreeuwse woord

05324 נָצַב natsab, ww

Strong #5324 met de betekenis: vestigen, stationeren in letterlijke en figuurlijke zin (bij het vaststellen van een grens). In de NBG51 wordt het vertaald met:

- 1. staan, zich opstellen, rechtop staan, aangesteld zijn (over), vestigen
 - 1a1) zich opstellen, zijn plaats innemen
 - 1a2) staan, geplaatst zijn
 - 1a3) opstaan, rechtop gaan staan
 - 1a4) geplaatst zijn, aangesteld zijn
 - 1a5) afgevaardigde, prefect, aangestelde (zn)
 - 1a6) vaststaan

 - 1b1) plaatsen, zetten
 - 1b2) opstellen, oprichten
 - 1b3) doen recht staan
 - 1b4) klaarmaken, vestigen, stichten

 - 1c) klaargemaakt zijn, bepaald zijn, gevestigd zijn

Dat betekent dat God zijn Woord als een grens heeft gesteld, waarbuiten een christen nooit zou moeten gaan. Als het niet in de Bijbel staat, moet je het niet doen.

Gods Woord verliest nooit zijn kracht

Jesaja 55:11

alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

Een wetenschappelijke benadering:

De wetenschap heeft bepaald dat het kleinst bekende deeltje een deeltje licht is. Maar ze heeft ook vastgesteld dat het deeltje licht bestaat uit twee kleinere componenten. Ze gelooft dat die twee kleinere componenten bestaan uit wat we geluid noemen, of geluidsgolven.

Mijn overtuiging hierover:

De kleinere deeltjes bestaan inderdaad uit geluid en het geluid is in het Engels 'light be'.

In Genesis 1:3 is vertaald dat God zegt: 'Daar zij licht'. Maar in het Hebreeuws staat er letterlijk: 'licht zij'.

De wetenschap vertelt ons dat het heelal zich naar alle kanten uitbreidt. Ik geloof dat als je buiten het gebied zou kunnen staan waar licht is, dus buiten het heelal, je een muur van licht zou kunnen zien passeren (met een snelheid van 299 792 458 meter per seconde (ca. 300 000 km/s). Op het moment dat het licht langs je heen zou gaan, kon je Gods woord horen: 'Licht zij'. Gods woord gaat nog steeds door. Het licht reist Gods woord achterna. Wanneer het licht elke denkbare plaats heeft bereikt, zal het omkeren en terugkeren naar God.

Merk op: God sprak maar één keer 'licht zij' en het werkt nog steeds als een zuiver uurwerk. (In werkelijkheid worden uurwerken afgesteld om met de snelheid van het licht mee te bewegen. De tijd wordt bepaald door het licht.)

God hoeft niet elke morgen op tijd op te staan om de zon en de maan te vertellen dat ze rond de aarde moeten draaien. Hij sprak eenmaal en ze draaien nog steeds.

Het principe hier is dat God maar eenmaal hoeft te spreken om iets te laten gebeuren. God hoeft niet voor elk individu te verklaren dat hij is genezen. Hij heeft dat al uitgesproken en daarmee is het een feit. Nu is het aan de christenen om Gods woord op aarde te vestigen, door de werken van de boze uit iemands lichaam te verwijderen.

Het is aan ons om de overwinning te bekrachtigen die God behaald heeft over Zijn vijand. God hoeft niets te doen om iemand te genezen. Hij heeft het al uitgesproken.

Psalm 138:2

Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel en uw naam prijzen om uw goedertierenheid en trouw, want Gij hebt, om uws grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt.

God heeft voor eeuwig Zijn naam verbonden aan Zijn gegeven woord.

Hoofdstuk 2

Het denken vanuit het Oude Verbond tegenover het Nieuwe Verbond

Hebreeën 1:1-3

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,
2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.
3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,

Hebreeën 1:1-2

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had in de profeten,

OUDE TESTAMENT

NIEUWE TESTAMENT

1. heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

Let bij deze tekst op een aantal dingen.

Ten eerste: Tot wie sprak God door middel van de profeten?

Antwoord: tot de vaders (de aartsvaders)

Ten tweede: Tot wie sprak God in deze laatste dagen door de Zoon?

Antwoord: tot ons

Hoe weten we dat God nog steeds tot ons spreekt door de Zoon?

Antwoord: Omdat het nog steeds in de 'laatste dagen' is.

Dus waar plaatst dat het Oude Testament ten opzichte van ons? De Bijbel leert dat alle Schrift door God gegeven is en door God geïnspireerd is, voortgekomen uit Gods adem. De Bijbel leert ook dat elke Schriftplaats nuttig is om ons te onderwijzen, te weerleggen en op te voeden, zodat we toegerust zouden zijn voor elk goed werk.

2 *Timothëus* 3:16

16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,

Er zijn ook wat dingen te leren van Hebreeën 1:3. De tekst zegt dat Jezus 'de afstraling van Gods heerlijkheid' is. Het Griekse woord voor afstraling in dit vers is:

541 ἀπαύγασμα ap'augasma,

een samenstelling van 575 en 826 met de betekenis

1) weerkaatste helderheid

1a) van Christus omdat Hij de majesteit van God op volmaakte wijze weerkaast

De letterlijke betekenis zegt, dat Jezus de weerkaatste helderheid is van Gods glorie.

Het zegt ook dat Jezus de afdruk is van Gods wezen. Het Griekse woord voor 'afdruk' is '**karakter**' net als in onze taal. Het betekent dat Jezus de perfecte afdruk is van Gods karakter. Jezus laat op een volmaakte manier Gods karakter aan ons zien.

Het Oude Testament toonde niet Gods karakter, maar Zijn gerechtigheid en heiligheid. God moest omgaan met zondige mensen die nog niet verlost waren, op basis van Zijn gerechtigheid en heiligheid. God liet toe dat de mensen met Hem een relatie hadden op basis van het bedekken van de zonden. Maar God kon niet omgaan met de mensen zoals Hij graag zou willen. Er was een scheiding tussen de zondige mens en de rechtvaardige, heilige God.

Maar in het Nieuwe Verbond (Testament) was God in staat – door Jezus – om met de mens om te gaan zoals Hij wilde.

Voorbeeld: Een politieagent zal een misdadiger arresteren en behandelen als een crimineel. Maar als de verdachte is vrijgesproken van elke beschuldiging, of als hij zijn straf heeft uitgezeten, moet hij hem behandelen als elke andere burger.

God moest de mensen behandelen als zondaren, omdat ze dat waren. Maar toen Jezus kwam, kon Hij hen behandelen alsof ze onschuldig waren, omdat Jezus in hun plaats voor de zonden had geboet.

Hebreeën 8:6

6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.

1. We vestigen Gods woord op aarde door erin te geloven, erop te staan en het te doen.
2. Een testament openbaart het karakter en de bedoelingen van degene die het naliet.
3. De soevereiniteit van God betekent niet Gods willekeur. De soevereiniteit van God kan niet betekenen dat Hij willekeurig kan bepalen voor wie zijn Woord geldig is en voor wie niet. Als dat waar zou zijn, konden we nooit het 'gelovig gebed' bidden waar Jacobus over spreekt in Jacobus 5:14-16. Je geloof kan nooit verder gaan dan wat je weet over de wil van God.
OPMERKING: Er bestaat in de Bijbel niet zoiets als een onuitgesproken gebed. Een onuitgesproken gebed blijft een onbeantwoord gebed. Voor je met iemand overeen kan stemmen in gebed, moet je eerst weten wat dat is.

De gemeente van Corinthe was geen volmaakte gemeente. Het was zelfs een van de meest ongeregelde gemeentes uit de Bijbel. Er waren zonden in die gemeente die zelfs onder de heidenen niet voorkwamen volgens Paulus. Met dat in gedachten, is het opmerkelijk dat Paulus aan hen schrijft dat ze op het gebied van de gaven van de Geest in niets tekort schieten. Dus ondanks die grove zonden in de gemeente, zei hij niet dat wat ze deden (de gaven van de Geest gebruiken) zinloos was. Hij leerde hen hoe ze dingen in orde moesten maken en hoe ze betrouwbaar moesten opereren.

1Corintiërs 2:1-16

1. *Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen.*
2. *Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.*
3. *Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u;*

4. *mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,*
5. *opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.*
6. *Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat,*
7. *maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.*
8. *En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.*
9. *Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.*
(dit is een aanhaling uit het Oude Testament)
10. ***Want** ons **heeft** God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.*
11. *Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.*
12. *Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, **opdat** wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.*
13. *Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.*
14. *Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.*
15. *Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.*
16. *Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.*

(Ook hier een aanhaling uit het Oude Testament met een Nieuw Testamentisch antwoord)

1Corintiërs 3:1-5

1. *En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot **geestelijke** mensen, maar slechts als tot **vleselijke**, nog onmondigen in Christus.*
2. *Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet.*
3. *want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen?*
4. *Want wanneer de een zegt: Ik ben van Paulus; en de ander: Ik van Apollos; zijt gij dan niet onveranderde mensen?*
5. *Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft.*

Toch schrijft Paulus negen hoofdstukken verder over de gaven van de Geest en hoe ermee moet worden omgegaan. Dat betekent dat je niet 'geestelijk' hoeft te zijn om te opereren in de gaven van de Geest. Het laat zien dat 'vleselijke' mensen ook de gaven van de Geest kunnen gebruiken. Het leert ook dat je de gaven van de Geest kan gebruiken op een juiste en een verkeerde manier. Dat betekent dat mensen iets moeten doen om op de juiste manier met de gaven van de Geest om te gaan.

Merk op, dat Paulus hier aan de Corintiërs vertelt dat hij hen geen vast voedsel kan geven wegens hun vleselijke gedrag.

Melk en vaste spijs

Hebreeën 5:11-14

11 Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen.

12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoort te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs.

13 Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling.

14 Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.

Hebreeën 6:1-2

1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,

2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel;

Johannes 4:5-36

5 Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld, dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had; daar was de bron van Jakob.

6 Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten; het was ongeveer het zesde uur.

7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij te drinken.

8 Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen.

9 De Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen.

10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.

11 Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het levende water?

12 Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft met zijn zonen en zijn kudde?

13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;

14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigden leven.

15 De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.

16 Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier.

17 De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man;

18 want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken.

19 De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt.

20 Onze vaders hebben op deze berg aanbeden en gijlieden zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden.

21 Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden.

22 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden;

23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

24 *God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.*

25 *De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.*

26 *Jezus zeide tot haar: Ik, die met u spreek, ben het.*

27 *En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd, dat Hij met een vrouw in gesprek was, en toch zeide niemand: Wat zoekt Gij, of: Waarom spreekt Gij met haar?*

28 *De vrouw dan liet haar kruik staan, en ging naar de stad en zeide tot de mensen:*

29 *Komt mede en ziet een mens, die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb: zou deze niet de Christus zijn?*

30 *Zij gingen de stad uit en kwamen tot Hem.*

31 *Intussen vroegen zijn discipelen Hem, zeggende: Rabbi, eet.*

32 *Hij zeide echter tot hen: Ik heb een spijs te eten, waarvan gij niet weet.*

33 *De discipelen dan zeiden tot elkander: Iemand heeft Hem toch niet te eten gebracht?*

34 *Jezus zeide tot hen: Mijn spijs is de wil te doen desgenen, die Mij gezondend heeft, en zijn werk te volbrengen.*

35 *Zegt gij niet: Nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten.*

36 *Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwigen leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde.*

Het bewijs van Oud-Testamentisch denken

1. Iemand die denkt vanuit het Oude Testament zoekt altijd naar een persoon door wie God tot hem kan spreken. In het Oude Testament was het meestal een profeet die namens God sprak.
2. Iemand die denkt vanuit het Oude Testament probeert altijd Gods gunst te verdienen om een zegen te krijgen, in plaats van te geloven dat alles wat God ons schenkt op grond van genade is.

Merk op:

Het OT denken zal steeds benadrukken dat alles uit genade is, maar hun daden bewijzen, dat ze geloven dat je moet werken om iets te ontvangen.

Het OT denken zal altijd bang zijn dat God kwaad is, of anders wel kwaad wordt vanwege de kleinste fouten die worden gemaakt.

Daarom zullen deze mensen altijd bang zijn om iets te proberen. Ze zullen altijd wachten op expliciete leiding, of een teken voor ze iets durven beginnen. (De meeste preken komen vanuit een OT standpunt. Daarom is de moraal meestal: doe niets zonder permissie, anders kom je in de problemen.)

Meestal wordt de toestemming gegeven vanaf de preekstoel of door het leiderschap, in plaats van door God. (Onzekere mensen/dienaars hebben behoefte aan bevestiging voor ze uitstappen in bediening.)

De meeste mensen wachten op een telefoontje van God terwijl Hij hen al een brief heeft geschreven.

Het lijkt wel of de meeste mensen wachten op een teken van God om iets te mogen doen en ermee te beginnen, in plaats van te beseffen dat God al verteld heeft wat we mogen doen en zelfs voorbeelden heeft gegeven hoe we het moeten doen.

De werknemer waar je het minst aan hebt, is hij aan wie alles nog moet worden uitgelegd. De meest waardevolle werknemers zijn degenen die weten wat er moet gebeuren en het ook doen, zonder dat het opgedragen wordt.

De nodige aanwijzingen krijgen we ALS we gaan en niet VOOR we gaan.

Als het hoe-moet-dat zo belangrijk was, had God het wel van tevoren verteld.

God werkt volgens de principes van goed management. Hij vertelt je wat er moet gebeuren en geeft de grenzen aan waarbinnen je moet opereren, maar Hij laat de uitwerking aan jou over.

Het geschreven woord van God is betrouwbaarder dan een stem uit de hemel.

2Petrus 1:16-21

16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtfels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.

17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

18 En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren.

19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

20 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat;

21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

1. **Als we de Bijbel accepteren als onze enige autoriteit, dan moeten we beginnen onze gedachten aan te passen aan Gods wil.**
2. De Bijbel is de geopenbaarde wil van God. Alles wat we moeten weten over hoe God wil dat we leven, moet en zal erin te vinden zijn.
3. God kan nooit iets van je vragen wat je niet kan.
4. God kan je nooit verantwoordelijk houden voor wat je niet kan weten.

Romeinen 12:1-2

1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

2 En wordt niet gelijkvormig (4964) aan deze wereld, maar wordt hervormd (3339) door de vernieuwing (342) van uw denken (3563), opdat gij moogt erkennen (1381) wat de wil (2307) van God is, het goede (18), welgevallige (2101) en volkomene (5046).

Gelijkvormig – Strong 4964 συσχηματίζω suschema'tizo, ww
van 4862 en een afleiding van 4976

1) zich vormen (d.w.z. zijn gedachten en karakter) naar het voorbeeld van een ander

hervormd – Strong 3339 μεταμορφωω metamor'pho-oo, ww
van 3326 en 3445

1) van gedaante veranderen – (letterlijk of figuurlijk een 'metamorfose')

1a) Christus was van gedaante veranderd en schitterde met goddelijke glans op de berg der verheerlijking

Voor synoniemen, zie 5863

vernieuwing – Strong 342 ανακαινωσις ana'kainosis, zn vr
van 341

1) een vernieuwing, volledige verandering ten beste

denken – Strong 3563 νοϋς nous, zn m
waarschijnlijk van de grondvorm van 1097

1) het denken als functie; vandaar opmerkzaamheid, aandacht

1a) denkvermogen, verstand

1b) rede in nauwere zin, het vermogen tot geestelijke waarheid te komen, de hogere vermogens van de ziel, het vermogen goddelijke dingen te begrijpen, goedheid te herkennen en het kwaad te haten

1c) het vermogen sober, rustig en onpartijdig te overwegen en te beoordelen

1d) een bijzondere wijze van denken en beoordelen, d.w.z. gedachten, gevoelens, voornemens, verlangens

erkennen – Strong 1381 δοκιμαζω doki'mazo, ww

van 1384

1) proeven, beproeven, onderzoeken (of iets echt is of niet), zoals metalen

1a) na onderzoek als echt erkennen, goedkeuren, waardig achten

wil – Strong 2307 θελημα 'thelema, zn o

van de verlengde vorm van 2309

1) wat iemand wenst of besloten heeft te doen

1a) van het voornemen van God om de mensheid te zegenen in Christus

1b) van wat God verlangt dat door ons gedaan moet worden

1b1) bevelen, voorschriften

1b2) wil, keuze, neiging, verlangen

goede – Strong 18 αγαθος agathos, bn

een grondwoord; bn

1) van goede aard

1a) nuttig, heilzaam

1b) goed, aangenaam, prettig, blij, gelukkig

2) voortreffelijk

2a) oprecht, eerbaar

welgevallige – Strong 2101 ευαρεστος eu'arestos, bn

van 2095 en 701

1) aangenaam, welgevallig

volkomene – Strong 5046 τελειος 'teleios, bn

van 5056

1) tot een einde gebracht, voltooid

1a) waaraan niets ontbreekt om volledig te zijn

1b) volmaakt

2) dat wat volmaakt is

2a) volledig menselijke integriteit en deugd

2b) van mensen

2b1) volgroeid, volwassen, rijp

Merk op dat je Gods wil niet kunt kennen als je denken niet vernieuwd is door Gods woord.

Als je Gods wil niet kent – houd dan je mond – je sticht alleen maar verwarring bij mensen.

1. God wil dat we 'erkennen' wat de goede, welgevallige en volkomen wil van God is. Als Gods wil verandert van minuut tot minuut en van persoon tot persoon, kunnen we nooit met zekerheid weten wat zijn wil is en deze ook niet erkennen.

6. Dit brengt ons tot de vraag hoe we kunnen erkennen wat Gods wil is. Deze vraag wordt in hetzelfde vers beantwoord: '**...maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken...**'

7. Je denken wordt vernieuwd door het Woord van God. Je vernieuwt je denken door de weg waarlangs je denkt aan te passen aan wat de Bijbel daarover leert. Je doet dit door:
 - a. Systematisch de Bijbel te onderzoeken over elk onderwerp.
 - b. Wat je ontdekt over je onderwerp in een verklaring te verwoorden (vaak een belijdenis genoemd), zodat het je helpt deze waarheid te herinneren.

Omdat je gedachten werken als een computer, zal alles wat in je geheugen is geplaatst daar blijven tot het wordt gewist en vervangen door iets anders. Daarom is het niet voldoende om alleen Bijbelverzen te leren: je moet elke gedachte vernietigen die niet overeenstemt met de Bijbel.

2Corintiërs 10:3-5

*3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees,
4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken,
5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgesvangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,*

Om Gods woord effectief te laten zijn in ons leven, moeten we in een omgeving zijn, waarin we allereerst grijpen naar en denken aan wat Gods woord zegt. Niet zozeer 'wat zegt het woord', maar veel meer denken overeenkomstig het woord, in lijn met het woord. Als dit gebeurt zullen we ons bewust zijn van onze positie in Christus en dat we de zin van Christus bezitten.

1Corintiërs 2:12-16

*12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.
13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.
15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.
16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.*

Efeziërs 4:22-24

*22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten,
23 dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken,
24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.*

Colossenzen 3:10-11

*10 en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper,
11 waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.*

Als we geboren zijn in het koninkrijk van God, behoren we tot de Koninklijke familie, alle Koninklijke rechten gelden daar al. Toch wandelen we nog niet in alles overeenkomstig al onze rechten, omdat we nog maar een gebrekkige kennis hebben over hoe die rechten werken en hoe we ze mogen gebruiken. Wanneer we als kinderen van God gaan begrijpen wat onze rechten en

verantwoordelijkheden zijn (door ons denken te vernieuwen in overeenstemming met Gods woord), gaan we meer en meer lijken op onze oudste broeder Jezus.

Deze 'vernieuwing' zorgt ervoor dat steeds meer naar buiten komt, wat al in ons gelegd is. Om je 'ware' zelf zichtbaar te maken, moet je weten wat Gods woord over elke situatie leert EN moet je beginnen te HANDELEN overeenkomstig het woord dat je hebt geleerd.

II. Laten we tenslotte kijken naar iets wat waarschijnlijk belangrijker is op het gebied van genezing dan op welk ander gebied.

III.

IV. A. Romeinen 8:14 *Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.*

B. Jacobus 1:22 *En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.*

1. Volgens de huidige inzichten in de kerk, zullen velen zeggen dat deze twee teksten elkaar tegenspreken. Rom.8:14 wordt meestal zo uitgelegd dat van een christen verwacht wordt dat hij niets doet tot het moment dat hij ertoe 'door de Geest geleid' wordt.
2. Dan heb je degenen die je willen doen geloven, dat je pas iets mag doen als je er een 'Rhema' woord van God voor hebt gekregen.
3. Allereerst zou ik willen zeggen dat ze Romeinen 8 helemaal moeten lezen en vers 14 in de context plaatsen. De context daar is dat een christen niets moet 'doen' wat een werk van het vlees is. Maar zich **wel** moet bezighouden met de werken die voortkomen uit de verzoening en met alle andere teksten die vertellen wat je moet doen. Als dat niet zo was, zou je voor elke opdracht uit het NT moeten zetten: 'Als de Geest je ertoe leidt'.
4. Dit zou ook Jacobus 1:22 niet alleen misleidend maken, maar ook God schuldig verklaren, omdat Hij je aanzet tot zondigen. Hoe zou je immers kunnen weten wanneer je wel of niet moet reageren op een tekst uit de Bijbel.
5. Je missie als christen is om Jezus te vertegenwoordigen op iedere plaats en in iedere situatie.
 - a. **Je bent gezalfd door God**
1Johannes 2:27 *27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.*
 - b. **Een kind van God is bedoeld om te veranderen naar het beeld van God**
Romeinen 8:29 *Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;*

C. Je bent aangesteld om de werken van Jezus te doen en grotere nog dan Hij deed, OMDAT Hij naar de Vader is gegaan.

(Hij voltooide zijn werk door te gaan, nu is het onze beurt om de grotere dingen te doen.)

Johannes 14:12-14 *12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.*

D. Je bent gezonden zoals Hij was gezonden

Johannes 20:21 *Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.*

E. Je moet dezelfde dingen doen die Hij deed, zoals:

1Johannes 3:8 *...wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.*

F. Hoe verbrak Jezus de werken van de duivel?

Handelingen 10:38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

EN ZO MOET JIJ HET OOK DOEN !!!

Hoofdstuk 3 Genezing is in de verzoening

**I. Zonde en ziekte zijn twee vruchten van dezelfde boom.
Zonde en ziekte worden altijd samen genoemd.**

Psalm 103:2-6

2 loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden;
3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,
4 die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5 die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.
6 De HERE doet gerechtigheid en recht aan alle verdrukten.

Let op vers 6 hierboven. De HERE doet gerechtigheid en recht **aan** alle verdrukten. Onze wetgeving was oorspronkelijk gebaseerd op het Wetsysteem van Mozes. De belangrijkste reden waarom iemand een advocaat nodig heeft bij een rechtzaak, is om op te treden in zijn voordeel. God treedt hier op in het voordeel van de verdrukten. God is niet de onderdrukker.

Handelingen 10:38 vertelt ons wie de onderdrukker is. Het is de duivel. God, de Rechter over hemel en aarde, heeft vrijheid uitgesproken voor ALLE verdrukten. Jezus is gekomen om goed te doen en allen te genezen (te bevrijden) die door de duivel waren overweldigd door zonde en ziekte.

Jacobus 5:13-15

13 Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen.
14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.
15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.

Gezond maken – Strong 4982 σωζω 'sozo, ww

van een primair sos (samentrekking voor verouderd saoz, "veilig");

1) behouden, ongeschonden bewaren, redden van gevaar of vernieling

1a) iemand (van verwonding of gevaar)

1a1) iemand die lijdt behouden (van de ondergang) d.w.z. iemand die aan een ziekte lijdt gezond maken, genezen

1b1) iemand die in gevaar van vernietiging is beschermen, redden

1b) behouden in de technische bijbelse zin

1b1) negatief

1b1a) bevrijden van de straffen van het Messiaanse oordeel

1b1b) behouden van het kwaad dat de ontvangst van de Messiaanse bevrijding belemmert

We hebben er totaal geen moeite mee iemand die nog niet gelooft te vertellen, dat Jezus voor hem stierf en de volle prijs heeft betaald voor alle zonden die hij heeft gedaan en zo verlossing heeft gebracht. En dat Hij niemand zal afwijzen die dit offer aanvaardt. Er is geen enkele twijfel over het feit of iemand wel kan worden gered. Op precies dezelfde basis wordt er genezing aangeboden

voor alle lichamelijke ziektes, evenals er genezing is voor hun geestelijke 'ziekte' die we zonde noemen.

De Griekse woorden die worden gebruikt en zelfs de tijden die gebruikt worden, zijn precies gelijk.

De tijden zijn zelfs in de Griekse taal de sterkste tijden die je kan gebruiken om iets uit te drukken.

Jezus betaalde gezondheid en genezing met dezelfde prijs waarmee Hij verlossing en vergeving van zonde betaalde.

Toen Jezus voor onze verlossing betaalde, was dat ook voor onze genezing, want ziekte en kwalen waren het gevolg van de zonde.

Door in het ene op te voorzien (vergeving van zonde), voorzag Hij ook in het andere (genezing van ziekte). In feite kan Hij het eerste niet gedaan hebben zonder ook het tweede te doen, omdat het tweede (de symptomen) het gevolg is van het eerste (de oorzaak).

Het woord 'gezond maken' betekent zowel in het Hebreeuws als in het Grieks hetzelfde, totale verlossing en bevrijding van alle ziekte en gebrek.

II. De zonde is in de wereld gekomen door de zonde van de eerste mens (Adam). (Gen 3:6)

A. Romeinen 5:12 *Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgedaan, omdat allen gezondigd hebben;*

B. Romeinen 5:17 *Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. (zie Romeinen 5:19-21)*

III. Jezus behandelde zonde en ziekte hetzelfde. Hij deed ze weg.

A. Ziekte/kwalen

Mattheüs 9:1-8 *1 En in een schip gegaan zijnde, stak Hij over en Hij kwam in zijn eigen stad. En zie, men bracht een verlamde, op een bed liggende, tot Hem. 2 En daar Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven. 3 En zie, sommige der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. 4 En daar Jezus hun overleggingen kende, zeide Hij: Waarom overlegt gij kwaad in uw hart? 5 **Want wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?** 6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. 7 En hij stond op en ging naar huis. 8 Toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten God, die zulk een macht aan de mensen gegeven had. (zie ook Markus 2:1-12 en Lukas 5:17-26)*

B. Zonde

Lukas 7:48-50

48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. 49 En die met Hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is deze, dat Hij zelfs de zonden vergeeft? 50 En Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede!

IV. Maakt genezing deel uit van de verlossing?

A. Johannes 3:14-17 *14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. 16 Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.*

B. Numeri 21:4-9 4 Toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. 5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: *Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij.* 6 Toen zond de HERE vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israel stierven. 7 Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: *Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HERE en tegen u gesproken; bid tot de HERE, dat Hij de slangen van ons wegdoe.* Toen bad Mozes ten gunste van het volk. 8 De HERE dan zeide tot Mozes: *Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven.* 9 Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.

1. Verwijzen deze twee passages naar dezelfde gebeurtenis?

Antwoord: Ja

2. Als dit waar is hebben we hetzelfde Schriftuurlijk recht om genezing te prediken op grond van Jezus' kruisiging, zoals we ook verlossing (in de zin van eeuwig leven ontvangen) prediken.

3. De waarheid ligt in het verkondigen en begrijpen van het 'hele evangelie', dat God ernaar verlangt om de mensheid te redden van alles wat zonde, ziekte, destructie en dood veroorzaakt. Hieruit volgt dat eeuwig leven meer inhoudt dan alleen het naar de hemel gaan.

a. Johannes 10:10 *De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.*

b. Jesaja 53:5 *Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons **genezing** geworden.*

c. 1Petrus 2:24 *die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij **genezen**.*

1. Het vers dat hier door Petrus wordt aangehaald, werd oorspronkelijk uitgesproken door de profeet Jesaja met het oog op de komende Messias.

2. De woorden die gebruikt worden voor 'genezen/genezing' worden alleen gebruikt voor lichamelijke genezingen. Dit is geen toevalligheid.

Deze woorden dekken geheel de inhoud. In het Hebreeuws was het Rapha Strong #07495 רָפָא rapha', ww oorspronkelijke stam; TWOT-2196

NBG-genezen, gezond maken/worden, helen, genezing zoeken, heel- meester, geneesheer, genezing voor-zorgen +07495, herstellen, genezing brengen, genezing schenken, genezing zoeken, heel maken

In alle gevallen gaat het over lichamelijke genezing, behalve in een tekst, waar het verwijst naar het repareren van het altaar van de tempel.

In het Grieks was het Strong: #2390 ιαομαι i'aomai, ww medium van een blijkbaar primair werkwoord

1) genezen, helen

2) gezond maken, weer herstellen

2a) bevrijden van dwalingen en zonden, iemands behoud tot stand brengen

C. Hoe weten we dat deze twee verzen verwijzen naar dezelfde gebeurtenis?

1. Door **Mattheüs 8:16-17** *16 Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, 17 opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.*
2. Sommigen beweren dat Jezus de zieken niet langer geneest omdat Hij deze profetie al heeft vervuld. Op basis van die redenering kan je ook zeggen dat Jezus geen mensen meer vergeeft, omdat Hij dat in die dagen al heeft gedaan met zijn volgelingen.
3. Mattheüs heeft onder de inspiratie van de Heilige Geest aangetoond dat de tekst uit Jesaja 53 betrekking had op lichamelijke genezing van de mensen uit Mattheüs 8:16-17. Dit verbindt lichamelijke genezing met de verzoeningsteksten. Ook Petrus gebruikt in 1Pet.2:24 de woorden van Jesaja 53 om aan te geven dat ze slaan op lichamelijke genezing en niet alleen op 'genezing' van zonde.

V. Genezing is in de verzoening, het is een voldongen feit, het is al GEDAAN.

A. God heeft voorzien in een afdoend offer van vergeving EN genezing door het kruis van Christus. (Psalm 103:2-6)

B. **Jesaja 53:4** *Nochtans, onze **ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.***

1. We zien in dit vers opnieuw dat de verzoening wordt gekoppeld aan lichamelijke genezing.
2. Daarom staat 1Petrus 2:24 in de voltooide tijd. De prijs voor je genezing is betaald: **".. en door zijn striemen ZIJT GIJ genezen."**

A. Wat God betreft ben je genezen. Dus als er nog pijn of ziekte is in je lichaam, komt dat van een vijand die bestreden en verslagen moet worden.

D. Zeggen dat God ziekte en smarten gebruikt om ons iets te leren, is hetzelfde als zeggen dat de Heilige Geest ons ziek maakt en dat de Heilige Geest eigenlijk een geest van zwakheid is. Dat lijkt gevaarlijk veel op het toeschrijven van de werken van de duivel aan God.

God sprak eenmaal het licht in aanzijn en dat licht houdt niet meer op. God heeft driemaal zijn wil over jouw genezing bevestigd. Het is een voldongen feit.

Genezing wordt opnieuw verbonden met verzoening in de teksten over het avondmaal.

1Corintiërs 11:23-31 *23 Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, 24 de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. 25 Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. 26 Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. 28 Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker. 29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.*

30 Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen.

31 Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen.

Merk op dat velen onder u (in de kerk) zwak zijn en ziek en dat sommigen zelfs ontslapen zijn in de Heer omdat ze het lichaam (niet het bloed, maar het lichaam) van Christus niet hebben onderscheiden. Als iemand ziek kan worden wegens het verkeerd gebruiken van het avondmaal, dan kan er ook genezing plaatsvinden als je het wel op de juiste manier gebruikt.

Jesaja 53:1-12

1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard?

2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.

4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.

5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.

7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

8 Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.

9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.

10 Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben.

11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen.

*12 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden **gedragen** en voor de overtreders gebeden heeft.*

Iedere genezing van Abraham tot Malchus was door geloof in wat Jezus zou gaan doen. Iedere genezing daarna is door geloof in wat Jezus heeft gedaan.

Johannes 18:10-11

10 Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het, en hij trof de slaaf van de hogepriester en sloeg hem het rechteroor af; de naam nu van de slaaf was Malchus.

11 Jezus dan zeide tot Petrus: Steek het zwaard in de schede; de beker, die de Vader Mij gegeven heeft, zou Ik die niet drinken?

Als genezing in de verzoening ligt:

Is het altijd Gods wil dat iemand zal genezen.

Daarom hoef je God nooit te vragen of Hij iemand wil genezen.

Als dit waar is, zullen we nergens in de Bijbel een passage vinden dat Jezus of een van de discipelen aan God vraagt iemand te genezen.

Als genezing in de verzoening ligt:

Is het een feit wat je moet geloven en waarnaar je moet handelen. Het is geen kwestie van "geloof". Je hoeft nooit in de war te zitten over genoeg geloof. In plaats daarvan gaat het om volharding. Op welk punt geef je je rechten en je erfenis op?

Als genezing in de verzoening ligt:

Is het niet Gods toestemming die je moet zoeken om iemand te genezen. Er hoeft in de hemel geen besluit te worden genomen of een knop omgedraaid om iemand wel of niet te genezen.

Psalm 107:20

Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.

Johannes 1:1

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Johannes 1:14

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Hoofdstuk 4

Godelijke genezing en Gods wil

I. Wat is Gods wil?

a. **Johannes 10:10** *De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.*

Het is Gods wil dat iedereen leven heeft en overvloed.

b. **1Johannes 3:8** *wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.*

Het is Gods wil dat de werken van de duivel worden verbroken.

c. **Handelingen 10:38** *van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.*

Het is Gods wil dat wanneer Hij met iemand is, deze gezalfd wordt met de Heilige Geest en met kracht, om rond te gaan weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd zijn.

d. **3Johannes1:2** *Geliefde, ik bid, dat het u in alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.*

God wil dat het ons in alles wel gaat en we gezond zijn, gelijk het onze ziel wel gaat.

(Voordat je gezond bent, moet je misschien eerst genezen worden.)

e. **Mattheüs 6:9-10** *9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; 10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel also ook op de aarde.*

God wil dat Zijn wil op aarde wordt uitgevoerd, zoals dat in de hemel gebeurt.

f. **Jacobus 1:22** *En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.*

God wil dat we zijn woord niet alleen horen, maar ook DOEN.

(Er staat niet dat we sommige 'woorden' moeten doen en andere 'woorden' moeten negeren.)

II. Wat is Gods wil?

Mattheüs 22:35-40 *35 en een van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken:*

36 Meester, wat is het grote gebod in de wet? 37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

38 Dit is het grote en eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

III. Wat is Gods wil?

Mattheüs 7:12 *Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.*

Als je ziek zou zijn en iemand had van God de kracht gekregen om je te genezen, zou je dan willen dat hij kwam om je te genezen? Iedereen die eerlijk is, moet zeggen dat hij dat zou willen.

(In je antwoord ligt je toewijding aan de genezingsbediening!!)

Rhema tegenover Logos:

Er zijn twee Griekse woorden, die beide worden vertaald met 'woord'.

1. Strong #3056 λογος 'logos, zn m afgeleid van 3004
 - 1) van spraak
 - 1a) een woord, geuit door een levende stem, belichaamt een begrip
 - 1b) wat iemand gezegd heeft
 - 1b1) een woord
 - 1b2) de woorden van God
 - 1b3) besluit, opdracht, bevel
 - 1b4) van de morele voorschriften door God gegeven
 - 1b5) profetie in het O.T., gegeven door de profeten

2. Strong #4487 ρημα 'rhema, zn o afgeleid van 4483
 - 1) dat wat wordt of is geuit door de levende stem, iets dat gesproken is, woord
 - 1a) iedere klank die door de stem wordt voortgebracht en een bepaalde betekenis heeft
 - 1b) rede, toespraak
 - 1b1) wat iemand gezegd heeft
 - 1c) een serie woorden die samengevoegd zijn tot een zin (een verklaring van iemands gedachten in woorden)
 - 1c1) een uiting
 - 1c2) een gezegde van iedere soort als boodschap, een verhaal
 - 1c2a) betreffende een of andere gebeurtenis

A. Zoals je kunt zien bij Strong is er praktisch geen verschil in betekenis bij de twee woorden. Tegenwoordig hoor je binnen de christenwereld een lering, die vrijwel elk terrein van het christelijke leven heeft beïnvloed.

B. Er zijn 'Bijbelleraren' gekomen die vertelden dat het woord 'rhema' een speciale openbaring van God of Gods leiding betekent. 'Zij' hebben geleerd, dat je een rhemawoord van God nodig hebt om te mogen handelen namens God op grond van de Bijbel.

1. Zij hebben geleerd dat je niet op elk Schriftwoord moet reageren, alleen op die welke er door de Heilige Geest op een 'Goddelijke' manier voor jou uitspringen.
2. Deze 'leraren' moeten zelf een 'rhemawoord' hebben ontvangen van God, want deze lering is nergens in de Bijbel terug te vinden.

C. Er is veel gezegd en geschreven over het verschil tussen deze twee woorden, Logos en Rhema. Hieronder volgt een vertaling van wat Vine's Verklarende Woordenboek van Bijbelse woorden erover zegt:

De betekenis van Rhema (in afwijking met Logos) wordt gevonden in de opdracht om 'het zwaard des Geestes ter hand te nemen, dat is het woord van God'. Efeziërs 6:17.

Hier wordt niet gewezen op de hele Bijbel, maar op een speciaal vers dat de Heilige Geest in onze gedachten laat oplichten, om te gebruiken in tijden van nood, een voorbestemde tekst om je gedachten vanuit de Schrift op te bouwen.

(Copyright ©1985, Thomas Nelson Publishers)

- | | |
|--------------|--|
| Markus 4:14 | De zaaier zaait het woord (#3056 logos). |
| Markus 16:20 | Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord (#3056 logos) bevestigde door de tekenen, die erop volgden. |
| Lukas 11:28 | Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord (#3056 logos) Gods horen en het |

bewaren.

Jacobus 1:22 En weet daders des **woords** (#3056 logos) en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het **woord** (#4487 rhema) van Christus.

Wat Jezus zei over het gehoorzamen van Zijn woorden

Mattheüs 7:24-27 24

*Een ieder nu, die deze **mijn woorden** hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. 25 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. 26 En een ieder, die deze **mijn woorden** hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. 27 En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.*

Een 'Rhema-woord' is elk 'Logos-woord' waarop je reageert. Als je een Bijbelgedeelte leest, lees je Logos, maar als je je dat gedeelte herinnert en toepast in een situatie, wordt het een Rhema. Als je meer Rhema wil, begin dan meer te handelen vanuit Logos.

De woorden 'mijn woorden' in Mattheüs 7:24 en 26 zijn de vertaling van het Griekse woord 'legei' wat een afgeleide is van het woord Logos.

De 'woorden' van Jezus waarop we moeten handelen zijn logos en niet rhema.

Wat is de bedoeling of betekenis van dit verhaal?

Het is duidelijk de bedoeling dat we niet alleen moeten luisteren, maar vooral moeten **DOEN wat Jezus ons leert en vertelt**. Het enige verschil tussen de wijze en de dwaas is dat de wijze man deed wat hij hoorde en de dwaas niet. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er eerst nog een openbaring van de Geest nodig is om dat te doen.

Het is altijd Gods bedoeling dat we Gods woord toepassen in elke situatie waarbij dat mogelijk is.

Als Jezus de afdruk is van Gods wezen, waarom maakt Hij dan **NOOIT** iemand ziek? Waarom genas Hij overal ziekte en gebondenheid, in plaats van het op iemand te leggen? Jezus was elke dag aan het genezen, **NOOIT** vertelde Hij mensen dat ze hun ziekte en zwakheid maar moesten dragen. Altijd noemde Hij de duivel de oorzaak van alle ziekte en zwakheid.

Niemand vraagt zich ooit af of God wel KAN genezen. (Zelfs atheïsten vinden dat als er een God bestaat, hij ook moet kunnen genezen, omdat hij anders geen God genoemd mag worden.)

De twijfel bestaat altijd over de vraag of God wel WIL genezen.

Als de vraag gesteld werd of God wel **wilde** genezen, was het antwoord steeds: **'Ik wil het'**.

IV. Is genezing altijd Gods wil?

a. Mattheüs 8:2-3 2 *En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. 3 En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. (NBG51)*

b. Mattheüs 8:2-3 2 *En zie, er kwam een melaatse. Die knielde voor Hem neer en zei: Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen. 3 En Jezus stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. (HSV)*

c. Mattheüs 8:2-3 2 *Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: 'Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.'* 3 *Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.'* En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. (NBV)

De woorden 'Ik wil het' geven maar ten dele weer wat Jezus daar zegt. Letterlijk staat er 'Ik verlang het'. Hij wil het en verlangt er ook naar het te doen. In het Griekse woord voor 'Ik wil het' in Mattheüs 8:2-3 kun je dat ook zien:

A. 'Ik wil het'

Strong #2309 θελω thelo of εθελω ethelo, in bepaalde tijden θελεω theleo en εθελεω etheleo die verder verouderd zijn, ww. blijkbaar versterkt van de vervangende vorm van 138

- 1) willen, in gedachten hebben, bedoelen
- 1a) besloten zijn, voornemens zijn
- 1b) verlangen, wensen
- 1c) liefhebben, beminnen
- 1c1) iets graag doen
- 1d) behagen hebben in, welgevallig vinden

Er bestaat ook een ander Grieks woord voor 'Ik wil het'. Dat heeft meer de betekenis van: 'Ik wil het wel, maar nu nog niet'. Daar zit niet het verlangen in om het meteen te doen. Dat woord is:

Strong #1014 βουλομαι 'boulomai, ww. medium van een primair werkwoord

- 1) actief iets willen, een doel nastreven, besluiten
- 2) gaarne willen, wensen

Het feit dat in Mattheüs 8:2-3 gekozen is voor #2309 in plaats van #1014 laat de liefdevolle intentie van Jezus zien om te genezen en niet 'wacht maar af'.

B. Jezus zei niet: 'Ik zal het doen', maar: 'Ik wil het doen, want het is mijn intense verlangen om het te doen.'

Hoofdstuk 5

Goddelijke genezing door geloof

I. Wie kan een 'groot geloof' hebben?

- A. Jezus zei tegen slechts twee mensen dat ze een groot geloof hadden. Geen van beide leefde in een verbondsrelatie met God.

Mattheüs 8:5-13 – De Romeinse centurion

5 Toen Hij nu Kafarnaum binnenging, kwam een hoofdman tot Hem met een bedde, 6 en zeide: Here, mijn knecht ligt thuis, verlamd, met hevige pijn. 7 Hij zeide tot hem: Zal Ik komen en hem genezen? 8 Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen. 9 Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. 10 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich en zeide tot hen, die Hem volgden: Voorwaar, zeg Ik u, bij niemand in Israel heb Ik een zo **groot geloof** gevonden! 11 Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen; 12 maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. 13 En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, **u geschiede naar uw geloof**. En de knecht genas, juist op dat uur.

Mattheüs 15:22-28 – De Kananese vrouw

22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. 23 Hij echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. 24 Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israels. 25 Maar zij kwam en viel voor Hem neer en zeide: Here, help mij! 26 Hij echter antwoordde en zeide: Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. 27 Maar zij zeide: Zeker, Here ook de honden eten immers van de kruimels, die van de tafel van hun meesters vallen. 28 Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: **O, vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wenst!** En haar dochter was genezen van dat ogenblik af.

Merk op dat de twee mensen, waarvan Jezus zei dat ze een groot geloof bezaten, mensen waren die buiten het verbond stonden. Ze hadden geen verbondsrelatie met God. Daarom was het verbazingwekkend, dat ze God (Jezus) om iets durfden te vragen. Daar hadden ze geen recht op. Als je geen recht hebt om iets te vragen, vereist het een groot geloof om iets te vragen. Jezus verweet zijn discipelen, dat ze niet een even groot geloof toonden als deze twee heidenen. Nergens in het Nieuwe Verbond (na Jezus' dood en opstanding) wordt aan christenen verteld dat ze groot geloof moeten hebben. Christenen hebben geen geloofsprobleem. Ze hebben geloof, anders zijn ze niet wedergeboren.

Belangrijk om op te letten hier is:

De Romeinse centurion (hoofdman over 100) had geen verbondsrelatie met God.

Hij had kennelijk gehoord dat Jezus mensen genas en dat Hij mensen wilde genezen. Toen hij dat gehoord had, kwam het geloof door het horen van het woord van God en begon hij te handelen naar dat woord van God. Geloof werd verbonden met het woord en het zegende hem.

De Kananese vrouw had geen verbondsrelatie met God.

Merk op dat beide mensen kwamen voor de genezing van iemand anders dan zichzelf.

Dus iemand die geen christen is kan geloof hebben voor iemand anders.

Jezus had de vrouw in feite afgewezen door te zeggen dat ze als 'hond' (buitenstaander) geen recht had op het voedsel voor de kinderen. Dit was een directe verwijzing naar het feit dat ze buiten het verbond met God leefde. Het leert ons ook, dat genezing/bevrijding voedsel voor de kinderen is. Jezus leerde zijn discipelen te bidden om dagelijks brood (dagelijkse genezing). Jezus vertelde ook dat Hij het brood des levens is dat uit de hemel komt. Hij **IS** onze genezing. Hij heeft geen genezing voor ons, Hij geeft geen genezing, maar Hij **IS** onze genezing. Als we Hem hebben, hebben we ook genezing.

Efeziërs 1:3 leert dat we gezegend zijn met **ELKE** geestelijke zegen in Christus. Als christen bezitten we reeds genezing. We hebben genezing ontvangen op het moment dat we Jezus ontvingen.

Het is nu onze taak de boze buiten de deur te houden of te zetten als hij onze wandel in gezondheid in gevaar brengt. Als we de rover hebben verjaagd die ziekte of zwakheid heet, leven we in de goddelijke genezing, waarin God heeft voorzien door de dood en opstanding van Jezus. We zijn genezen. We werden genezen toen we gered werden, nu moeten we de vijand buiten de deur zetten die Gods eigendom probeert binnen te dringen.

Merk op dat een van de mensen met een groot geloof een soldaat was, die zei te begrijpen hoe autoriteit werkt en dat hij daarom geloofde dat Jezus zijn knecht kon genezen.

Autoriteit begrijpen is de sleutel om te wandelen in geloof

De andere persoon met een groot geloof gaf niet op toen ze 'NEE' had gehoord. Ze ging door en uiteindelijk kreeg ze waarvoor ze was gekomen.

Dit zijn de enige twee mensen die in de Bijbel worden genoemd met een groot geloof en we weten niet eens hun namen.

Beide personen hadden geloof in Jezus voor genezing en geen van beide was wedergeboren.

De bloedvloeiende vrouw besloot hoe ze wilde genezen:

Mattheüs 9:21

Want, zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn.

Ze bepaalde hoe ze zou genezen en wanneer ze zou genezen. Daarna deed ze wat ze zich had voorgenomen. Jezus wist niet eens wie Hij had genezen. Haar geloof trok de genezingskracht uit Jezus.

Wij proberen altijd in de buurt te komen van een gezalfde prediker zodat hij ons de handen kan opleggen, maar de Bijbel vertelt ons vaak dat allen die Jezus aanraakten werden genezen.

Lukas 7:2-16

*2 Een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven. 3 Toen hij van Jezus hoorde, zond hij enige oudsten der Joden tot Hem met het verzoek te komen en zijn slaaf in het leven te behouden. 4 Zij kwamen dan tot Jezus en drongen zeer bij Hem aan, want, zeiden zij, hij is waard, dat Gij dit voor hem doet; 5 want hij heeft ons volk lief en onze synagoge heeft hij gebouwd. 6 En Jezus ging met hen mede. Toen Hij niet ver meer van het huis was, zond de hoofdman vrienden om tot Hem te zeggen: Here, doe geen moeite, want ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt; 7 daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht tot U te komen, maar spreek slechts een woord en mijn knecht moet herstellen. 8 Want ik neem zelf een ondergeschikte plaats in met soldaten onder mij, en ik zeg tot de een: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het. 9 Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Zich kerende tot de schare, die Hem volgde, sprak Hij: Ik zeg u, zelfs in Israel heb Ik een zo **groot geloof** niet gevonden! 10 En toen zij, die gezonden waren, terugkwamen in het huis, vonden zij de slaaf gezond.*

*11 En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare. 12 Toen Hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar. 13 En toen de Here haar zag, werd Hij **met ontferming** over haar*

bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. 14 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder. 16 En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien.

Merk op dat Jezus met ontferming bewogen was met de moeder en haar zoon uit de dood liet opstaan. De dode jongen stond op uit de dood omdat Jezus bewogen was met de treurende moeder.

Mattheüs 9:20-22 – de bloedvloeiende vrouw

20 En zie, een vrouw, die reeds twaalf jaren aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. 21 Want, zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. 22 Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en zeide: Houd moed, dochter, **uw geloof heeft u behouden**. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af.

Mattheüs 9:27-30 – Jezus geneest twee blinden

27 En terwijl Jezus vandaar verder ging, volgden Hem twee blinden, al roepende en zeggende: Heb medelijden met ons, Zoon van David! 28 En toen Hij het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot Hem, en Jezus zeide tot hen: Geloof gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here. 29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: **U geschiede naar uw geloof**. 30 En hun ogen gingen open. En Jezus verbood hun ten strengste en zeide: Ziet toe, niemand mag dit weten!

Bidden en vasten

Mattheüs 17:14-21 – Jezus geneest iemands zoon

14 En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: 15 Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16 En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. 17 Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. 18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. 19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 20 Hij zeide tot hen: **Vanwege uw kleingeloof**. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. (21 Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten.)
Let op: Dit laatste vers komt niet voor in de oorspronkelijke Griekse manuscripten.

Mattheüs 9:14-15 – Waarom de discipelen van Jezus niet vasten

14 Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? 15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.

HET WARE VASTEN **Jesaja 58**

1 Roep luidkeels, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtreding bekend en het huis van Jakob zijn zonden.

2 Wel zoeken zij Mij dag aan dag en hebben zij een welgevallen aan de kennis mijner wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet veronachtzaamt. Zij vragen Mij rechtvaardige verordeningen, zij hebben er een welgevallen aan tot God te naderen.

3 Waarom vasten wij, als Gij er toch niet op let: verootmoedigen wij ons, als Gij er toch geen acht op slaat? Zie, op uw vastendag doet gij zaken en drijft gij al uw arbeiders aan.

4 Zie, tot twist en tot strijd vast gij en om te slaan met snode vuist; gij vast heden niet om uw stem in den hoge te doen horen.

5 Zou dit het vasten zijn, dat Ik verkies, een dag, waarop de mens zichzelf verootmoedigt: dat hij zijn hoofd laat hangen als een bieze en zich rouwgewaad en as tot een leger spreidt? Noemt gij dat een vasten, dat een dag die de HERE welgevallig is?

6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken?

7 Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?

8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid des HEREN zal uw achterhoede zijn.

9 Als gij dan roept, zal de HERE antwoorden; als gij om hulp roept, zal Hij zeggen: Hier ben Ik. Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat,

10 wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukten verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag.

11 En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.

12 En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.

13 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des HEREN van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan,

14 dan zult gij u verlustigen in de HERE en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond des HEREN heeft het gesproken.

Mattheüs 21:18-22

18 Des morgens vroeg, bij zijn terugkeer naar de stad, werd Hij hongerig. 19 En daar Hij een vijgeboom aan de weg zag staan, ging Hij erheen, doch Hij vond niets daaraan, dan alleen bladeren. En Hij zeide tot hem: Nooit groeie aan u enige vrucht meer, in eeuwigheid! En terstond verdorde de vijgeboom. 20 En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: Hoe is de vijgeboom zo terstond verdord? 21 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet **twijfelt**, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. 22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Twijfelt – Strong #1252 διακρίνω dia'krino, ww afgeleid van 1223 en 2919

- 1) schiften, onderscheid maken, voorkeur geven
- 2) leren door onderscheid te maken, proberen, beslissen
- 2a) bepalen, oordeel geven, beslissen in een twist
- 3) van iemand scheiden, in de steek laten
- 4) *zich in een vijandelijke geest afscheiden, tegenstaan, bestrijden in redetwist, betwisten*
- 5) met zichzelf oneens zijn, aarzelen, twifelen

Markus 11:22

22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.
(Dit betekent wat er staat: Heb geloof in God.)

II. GELOOF IS NIETS MEER DAN MENSEN TE ZIEN ZOALS GOD ZE ZIET EN ZE DAN TE BEHANDELEN ZOALS GOD ZE ZOU BEHANDELEN.

Kan God ons het bevel geven iets te doen wat Hij zelf in die omstandigheden niet zou doen? Natuurlijk niet. Dat zou God meer dan hypocriet maken.

Hoofdstuk 6

Principes die genezing garanderen

A. De wet van zaaien en oogsten. Simpel gezegd: wat je zaait is wat er opkomt. Alles wat je zegt of doet is zaaien. Zorg ervoor dat je zaait wat je wil oogsten.

1. Onthoud dat zaad wat je zaait niet een op een terugkomt. Als dat zo was, zou er spoedig geen opbrengst meer zijn. Zaad komt altijd in veelvoud terug (30-, 60-, 100-voudig). (Voudig betekent keer de oorspronkelijke hoeveelheid.)

2. Enkele Schriftplaatsen die daarover spreken:

Galaten 6:7-10

7 *Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.*

8 *Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.*

9 *Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.*

10 *Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.*

Genesis 8:22

22 *Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaïing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.*

Mattheüs 16:27

27 *Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.*

Markus 9:41-42

41 *Want wie u een beker water te drinken geeft, in de naam van Christus, omdat gij discipelen van Hem zijt, voorwaar, Ik zeg u, dat hem zijn loon voorzeker niet zal ontgaan.*

42 *En wie een van deze kleinen, die geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen.*

Lukas 6:31-38

31 *En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.*

32 *En indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij voor? Immers, ook de zondaars hebben lief, die hen liefhebben.*

33 *Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat.*

34 *En indien gij leent aan hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen.*

35 *Neen, hebt uw vijanden lief, en doet hun goed en leent zonder op vergelding te hopen, en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goed jegens de ondankbaren en bozen.*

36 *Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.*

37 *En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.*

38 *Geef en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.*

1Corintiërs 3:7-10

7 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.

8 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk.

9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.

Colossenzen 3:23-25

23 Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;

24 gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient Christus als heer.

25 Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.

1Timotheüs 5:18

18 Immers, de Schrift zegt: Gij zult een dorsende os niet muilbanden, en: De arbeider is zijn loon waard.

2Timotheüs 4:14

14 Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken.

Hebreeën 2:2-3

2 Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen,

3 hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,

Openbaring 22:12

12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

B. DE GOUDEN REGEL

Lukas 6:31

31 En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.

C. De wet van de Geest des levens in Christus

Romeinen 8:1-2

1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Woorden

Mattheüs 18:16

16 Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.

Mattheüs 12:37

37 want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden.

Spreuken 6:2

2 als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, gevangen zijt door de woorden van uw mond;

Spreuken 12:13

13 In de overtreding der lippen ligt een boze valstrik, maar de rechtvaardige ontkomt aan de benauwdheid.

Jesaja 57:19

19 Ik schep de vrucht der lippen: vrede, vrede voor hem die verre, en voor hem die nabij is, zegt de HERE; en Ik zal hem genezen.

Woorden zaaien

Markus 11:20-24

20 En toen zij des morgens vroeg langs de vijgeboom kwamen, zagen zij, dat hij van de wortel af verdord was.

21 En Petrus herinnerde het zich en zeide tot Hem: Rabbi, zie de vijgeboom, die Gij vervloekt hebt, is verdord.

22 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God.

23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, **hef u op** en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twifelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Hoofdstuk 7

Het ABC van een Goddelijke Genezingsbediening

I. Het ABC van een Goddelijke Genezingsbediening

A. Availability - beschikbaarheid

2Kronieken 16:9

9 Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.

Jesaja 6:8-9

8 Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.

9 Toen zeide Hij: Ga, zeg tot dit volk: Hoort aldoor, maar verstaat niet, en ziet aldoor, maar merkt niet op.

Ezechiël 22:30

30 Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.

Ezechiël 3:18-21

18 Als Ik tot de goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven! en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen ten einde hem in het leven te behouden, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.

19 Maar als gij de goddeloze waarschuwt en hij bekeert zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw leven gered.

20 En als een rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, en Ik een struikelblok voor hem neerleg, dan zal hij sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en met de gerechte daden die hij gedaan heeft, zal geen rekening gehouden worden; maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen.

21 Maar als gij de rechtvaardige waarschuwt, opdat hij niet zondige, en hij zondigt niet, dan zal hij zeker leven, want hij heeft zich laten waarschuwen; en gij hebt uw leven gered.

Ezechiël 33:3-9

3 en deze ziet het zwaard over dat land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, 4 als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd.

5 Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt over hemzelf; als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered.

6 Maar wanneer de wachter het zwaard ziet komen, doch niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt; En het zwaard komt en rukt iemand van hen weg, dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid, maar van zijn bloed zal Ik de wachter rekenschap vragen.

7 Gij nu, mensenkind, u heb Ik tot wachter over het huis Israels aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen uit mijn naam waarschuwen.

8 Als Ik tot de goddeloze zeg: Goddeloze, gij zult zeker sterven! Maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg, dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen. 9 Maar als gij een goddeloze

waarschuwt om zich van zijn weg te bekeren, doch hij bekeert zich daarvan niet, dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven gered.

Spreuken 3:27-28

27 Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.

28 Zeg niet tot uw naaste: Ga heen en kom terug, morgen zal ik geven, terwijl gij het hebt.

Jakobus 4:17

17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

B. Bold Believing – vastberaden geloven

Spreuken 28:1

1 De goddeloze gaat op de vlucht, zonder dat iemand vervolgt, maar de rechtvaardige voelt zich veilig als een jonge leeuw.

1Thessaloniëzen 2:2

2 Immers, ondanks de mishandeling en de smaad, die wij, zoals gij weet, te Filippi tevoren ondergaan hadden, hebben wij u, in onze God vrijmoedig, onder zware strijd het evangelie Gods gebracht.

Efeziërs 3:11-12

11 naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd,

12 in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem.

1Johannes 4:17-18

17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.

18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.

C. Compassion – bewogenheid

Mattheüs 9:36-10:1

*36 Toen Hij de scharen zag, werd Hij met **ontferming** over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.*

37 Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.

38 Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.

Mattheüs 14:14

*14 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met **ontferming** over hen bewogen en genas hun zieken.*

Mattheüs 15:32

*32 Maar Jezus riep zijn discipelen tot Zich en zeide: Ik heb **medelijden** met de schare, want zij zijn nu reeds drie dagen bij Mij gebleven en hebben niets te eten. En zonder voedsel wegzenden wil Ik hen niet, zij mochten eens onderweg bezwijken.*

Mattheüs 20:34

34 Jezus werd met **ontferming** bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende en zij volgden Hem.

Markus 1:41

41 En met **barmhartigheid** bewogen, strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein!

Markus 5:19

19 Doch Hij stond het hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: Ga naar uw huis tot de uwen en bericht hun al wat de Here in zijn **ontferming** u gedaan heeft.

Markus 6:34

34 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare en werd met **ontferming** over hen bewogen, omdat zij waren als schapen, die geen herder hebben, en Hij begon hun vele dingen te leren.

Markus 8:2-3

2 Ik heb **medelijden** met de schare, want zij zijn nu reeds drie dagen bij Mij gebleven en hebben niets te eten; 3 en indien Ik hen zonder voedsel naar huis laat gaan, zullen zij onderweg bezwijken, en sommigen van hen zijn van ver weg.

Markus 9:22-27

22 en dikwijls heeft hij hem ook in het vuur en in het water gedreven om hem een ongeluk te doen krijgen. Maar als Gij iets kunt doen, help ons en heb **medelijden** met ons!

23 Jezus zeide tot hem: Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.

24 Terstond riep de vader van de knaap uit en zeide: Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!

25 En toen Jezus zag, dat de schare samenstroomde, bestrafte Hij de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en kom niet meer in hem.

26 En hij ging uit onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen. En hij werd als een dode, zodat men algemeen zeide, dat hij gestorven was.

27 Doch Jezus vatte zijn hand, richtte hem op, en hij stond op.

Lukas 7:13-15

13 En toen de Here haar zag, werd Hij met **ontferming** over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. 14 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!

15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.

Hoofdstuk 8

Zonen van God handelend als zonen van God

Efeziërs 4:11-15

11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben,
de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van
allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,
15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe,
die het hoofd is, Christus.

I. Wie zijn Gods zonen?

A. Adam

Lukas 3:38

38 de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God.

B. Jezus

1Johannes 3:8

8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de
Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

C. Christenen

1Johannes 3:1-3

1 Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden,
en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar
wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem
zien, gelijk Hij is.

3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.

Filippenzen 2:15-16

15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van
een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,
16 het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet
vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.

Romeinen 8:18-21

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht
de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de
vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan
onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan
de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.

Johannes 1:12

12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods
te worden, hun, die in zijn naam geloven;

II. Welke positie hebben de zonen van God?

A. Een heersende positie

Genesis 1:26-28

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

28 En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, **heerst** (#07287) over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Wat betekent 'heerst'.

Strong #07287 רָדָה radah, ww oorspronkelijke stam; TWOT-2121,2122

AV - rule 13, dominion 9, take 2, prevaieth 1, reign 1, ruler 1; 27 StV-heersen 15, heerschappij hebben 10, nemen 2; 27

NBG-heersen 16, vertreden 2, aanstellen 1, aanstellen als heerser-1, besturen 1, bevel voeren 1, halen 1, heerser 1, verschaffen zich gewin- 1, zinken 1; 27

1) heersen, de heerschappij uitoefenen, overheersen, onderwerpen

1a) (Qal) heersen, de heerschappij uitoefenen, onderwerpen

1b) (Hiphil) doen heersen

2) uitbuiten

Psalm 8:4-8

4 Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

5 Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond.

6 Gij doet hem **heersen** (#04910) over de werken uwer handen, alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd: 7 schapen en runderen altegader en ook de dieren des velds, 8 de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist.

Wat betekent 'heersen'.

Strong #04910 מָשַׁל mashal, ww oorspronkelijke stam; TWOT-1259

AV - rule 38, ruler 19, reign 8, dominion 7, governor 4, ruled over 2, power 2, indeed 1; 81 StV-heersen 54, heerser 12, Heerser 6, ganselijk regeren +04910 = 2, heer 2, heerschappij hebben 2, regeerder 2, heerschppij 1; 81

NBG-heerser 36, heersen 30, heersen soms-(in vraagzinnen) +04910 = 2, overheersen (Isa 3,12) 2, regeren 2, beheersen (Pr 16,32) 1, bemachtigen (Da 11,43) 1, besturen 1, bevoegdheid de-hebben 1, heerschappij 1, heerschappij oefenen (Isa 40,10) 1, heerser tot-maken (Da 11,39) 1, heersersstaven +07626 (Eze 19,11) 1, spotten (Joe 2,17) 1; 81

1) regeren, heersen, besturen

1a) (Qal) regeren, heersen

1b) (Hiphil)

1b1) doen heersen

1b2) heerschappij uitoefenen

B. Een positie met autoriteit – om te heersen over ziekte en demonen

Mattheüs 7:28-29 (over Jezus)

28 En het geschiedde, toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen versteld stonden over zijn leer, 29 want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden.

Mattheüs 28:18-20

18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Markus 6:7 (over de mens)

7 En Hij riep de twaalven tot Zich en begon hen uit te zenden, twee aan twee, en gaf hun macht over de onreine geesten.

Mattheüs 9:37-10:1 (over de mens)

37 Toen zeide Hij tot zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig.

38 Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

1 En Hij riep zijn twaalf discipelen tot Zich en gaf hun macht over onreine geesten om die uit te drijven en om alle ziekte en alle kwaal te genezen.

C. Een positie met verantwoordelijkheid/plicht – ten opzichte van iedereen behalve demonen

Markus 10:44-45

44 en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn.

45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Mattheüs 7:12

12 Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.

Lukas 17:10

10 Zo moet ook gij, nadat gij alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.

Jakobus 4:17

17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

III. Hoe moeten zonen van God zich gedragen?

A. De manieren van Jezus

1. De vrucht van de Geest

Galaten 5:22-25

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.

24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

2. De gaven van de Geest

1Corintiërs 12:8-10

8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

3. Doen wat de Vader behaagt

Johannes 8:29

29 En die Mij gezonden heeft, is met Mij. Hij heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd wat Hem behaagt.

4. De woorden spreken van de Vader

Johannes 3:34

34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.

5. De werken doen van de Vader (zie Johannes 8:29 hierboven).

6. De werken van de duivel vernietigen

1Johannes3:8

8 wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Handelingen 10:38

38 van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem.

Johannes 10:10

10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

7. De verlorenen zoeken

Lukas 19:10

10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

- B.** Op het terrein van de geestelijke heerschappij hoeven we maar een paar dingen helder te onderscheiden om onze eigen levens EN de levens van hen die we ontmoeten, voor goed te veranderen. Als je oprecht de waarheden die ik nu met je ga delen, wil toepassen in je leven, zul je op deze aarde wandelen als Jezus en dat is ook Gods bedoeling.

Waarheid 1

Gods bedoeling was dat de MENS heerschappij zou voeren OP AARDE.

Waarheid 2

De mens verloor die positie door te luisteren naar het woord van Satan in plaats van naar Gods woord.

Waarheid 3

Toen de mens zijn positie om te heersen verloor, verloor hij ook het contact en de intimiteit met God. (Vriendschap, Gemeenschap en Heerschappij staan niet los van elkaar, ze vormen een eenheid.)

Waarheid 4

God wilde de mens zo graag terug brengen in de positie van vriendschap/heerschappij, dat Hij bereid was Jezus daarvoor te offeren.

Waarheid 5

Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen. Door zijn leven toonde Hij ons een voorbeeld van een mens die op aarde leeft met heerschappij. Hij was de tweede Adam. Jezus leefde als mens zonder zonde in een zondige wereld.

Waarheid 6

Jezus deed zijn werk. Als wij NIET teruggebracht zijn in onze oorspronkelijke positie voor God, zou dat betekenen dat Jezus' werk minder krachtig was dan de zonde van Adam.

Waarheid 7

Wij zijn het lichaam van Christus en we behoren op aarde te wandelen zoals Hij. Wij moeten op aarde voor anderen zijn, wat Jezus was en is voor ons. Wij moeten de gebonden door Satan bevrijden zoals Jezus deed. Jezus liet ons zien hoe dat moet. We doen dat vanuit vriendschap en relatie met onze hemelse Vader. We geven het om niet, want we kregen het om niet.

IV. Voorbeelden van heerschappij gegeven aan de mens

A. Vrijheid om iedereen te genezen

Mattheüs 10:7-8

7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Lukas 9:1-2

1 Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten en om ziekten te genezen. 2 En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen,

Lukas 9:4-6

4 En komt gij ergens in een huis, blijft daar en reist vandaar verder. 5 En zijn er, die u niet willen ontvangen, gaat dan weg uit die stad en schudt het stof af van uw voeten tot een getuigenis tegen hen. 6 Zij gingen heen en trokken de dorpen langs, overal het evangelie predikende en genezingen doende.

Lukas 10:8-9

8 En als gij in een stad komt, waar men u ontvangt, eet wat u wordt voorgezet, 9 en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.

B. Vrijheid om te bidden voor alles binnen Gods wil

Mattheüs 16:19

19 Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

Mattheüs 21:21-22

21 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgeboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt: Hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. 22 En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

C. Vrijheid om te zeggen wat je nodig hebt en het te nemen

Markus 11:23-24

23 Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twifelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. 24 Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden.

Hoofdstuk 9

De geheime sleutel voor een Goddelijke Genezingsbediening

Onthoud dat de enige belemmering om te genezen is, dat je gelooft dat er belemmeringen zijn om te genezen.

Het is een wet van de menselijke geest dat ik makkelijker dingen doe waardoor ik iets ga geloven, dan dat ik geloof waardoor ik iets ga doen.

De meest frustrerende positie waarin een christen die gelooft in Goddelijke genezing zich kan bevinden is, dat hij weet dat God kan genezen en wil genezen, dat hij het A, B, C van genezing kent (available, bold believing, compassion) en dat hij toch nog steeds niet ziet dat hij gebruikt wordt door God om de zieken te genezen.

- a. Wereldwijd zoeken christenen naar dat ene handboek dat hen op weg helpt naar een genezingsbediening.
- b. Ze zoeken naar die ene sleutel waardoor alles ineens verandert.
- c. Ze geloven (en dat wordt ze ook geleerd) dat als ze maar genoeg 'Woord' tot zich nemen, ze langzaamaan gevuld worden met geloof, waarna ze doorbreken als de nieuwe wereldvernieuwende genezingsevangelist.
- d. Ze denken dat als ze het nieuwste boek in handen krijgen van die bekende genezingsprediker, ze 'het' zelf ook hebben.
- e. Ze denken dat als ze zich de handen laten opleggen door die bekende genezingsprediker, dat ze dan zelf ook worden toegerust en ontvangen wat die 'man van God' al heeft. (De werkelijkheid is, dat je AL HEBT wat die man van God heeft, het is de Heilige Geest).
- f. Mensen blijven maar proberen een 'zalving' te krijgen (meestal die van iemand anders), maar wat ze nodig hebben is, dat ze gaan begrijpen dat ze die zalving al bezitten. (1Johannes 2:20 en 2:27)

Er is geen enkele plaats in het Nieuwe Testament die vertelt dat een Geest-ervulde christen een 'nieuwe' of 'speciale' zalving kan krijgen.

- g. Het antwoord zit hem niet in grote veranderingen, maar in kleine aanpassingen met grote gevolgen.**

Heel vaak gaan we grote veranderingen aanbrengen, wanneer de dingen niet gaan, zoals we verwacht hadden dat ze zouden gaan. Terwijl we de grote veranderingen doorvoeren, zien we vaak de kleine aanpassingen over het hoofd, waardoor de grote resultaten zouden komen.

Als een zieke niet geneest worden vaak de belemmeringen genoemd die te maken hebben met iets wat de zieke heeft gedaan, waardoor 'de duivel is binnengelaten', of er wordt iets genoemd wat te maken heeft met 'generatievloeken'. (Daar komen we later op terug.)

Zoals je al weet, geloof ik niet in de 'belemmeringen' die door de meeste christenen worden genoemd. Meestal klinken die ongeveer zo: "God kan je pas genezen, als ..."

Er is geen enkele reden, waarom God je niet zou genezen. God is niet degene die genezing tegenhoudt. Zelfs de duivel heeft geen macht meer je genezing tegen te houden, net zomin als hij macht heeft om je behoudenis tegen te houden sinds je gelooft.

De enige manier waardoor de duivel je genezing tegen kan houden, is je te laten geloven dat je niet genezen bent en dat God redenen heeft om je niet te genezen. Meestal noemen we deze redeneringen 'heilige koeien', omdat ze gebaseerd zijn op traditie van mensen (en de leer van boze geesten) en moeten worden geslacht (vernietigd).

De meestgehoorde excuses voor het ontbreken van Gods kracht in JOUW LEVEN.

1. De eerste reden voor het ontbreken van Gods kracht in jouw leven is ZONDE.

Hier zouden we het niet eens over moeten hebben. Als je een christen bent, heb je het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd en houd je jezelf dood voor de zonde, maar levend voor God.

Zonde stopt God niet – het stopt jou

God wil je nog steeds genezen en gebruiken om anderen te genezen, ook al is er nog zonde in je leven. De werkelijkheid voor God is dat we zondeloos zijn in Christus.

God wil jou gebruiken om anderen te genezen (zelfs met zonde in je leven), omdat Hij zoveel van jou en van die ander houdt. Als Hij jou niet zou gebruiken, zou hij daarmee ook de zieken benadelen.

God zal jou zeker willen gebruiken om een ander te genezen (zelfs al doe je nog zonde), omdat Gods goedheid tot inkeer leidt.

Hij zond Jezus om voor jouw zonden te sterven (je van je ziektes te genezen), toen je nog een zondaar was.

Als Hij het grootste heeft gedaan (je zonden vergeven), waarom zou Hij dan niet het kleinere doen (je ziektes genezen)?

Zonde stopt jou, omdat je geweten je aanklaagt en je niet kan vragen in geloof zonder te twijfelen.

Jakobus 1:6

6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Je gelooft niet dat God je zal genezen, omdat er nog zonde in je leven bestaat. Daarom heb je geen geloof in God dat Hij je zal genezen.

Begrijp me goed – een christen behoort niet in zonde te leven (Een **christen** LEEFT NIET in zonde).

Romeinen 8:13

13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.

Galaten 5:24

24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

1Johannes 2:1

1 Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;

2. De tweede reden voor het ontbreken van Gods kracht in je leven is ONGELOOF of het ontbreken van geloof.

Ongeloof is niets anders dan God een leugenaar noemen. De meeste mensen zien ongeloof als onwetendheid. Ongeloof is niet onwetendheid, maar weten zonder het te geloven.

Mattheüs 13:57-58

57 En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. 58 En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof.

Je bent een gelovige, niet een ongelovige. Je gelooft. Als je niet gelooft, ben je niet gered. Er is geen geloof-probleem er is een rust-probleem. Veel christenen weten niet hoe ze moeten rusten in het Woord van God. Stop met proberen, geloof gewoon.

Markus 6:3-6

3 Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.

*4 En Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. 5 En Hij kon daar geen enkele kracht doen; **alleen genas Hij enige zieken door handoplegging**. 6 En Hij verwonderde Zich over hun **ongeloof** (#570). En Hij ging de omliggende dorpen rond en leerde.*

Strong #570 απιστια apis'tia, zn vr afgeleid van 571

- 1) trouweloos
- 2) gebrek aan geloof, ongeloof
- 3) zwakheid van geloof

Hoofdstuk 10 Heilige koeien

1. Twijfel

.....
.....
.....

2. Iemands geloof – van degene die bidt, niet van de zieke

.....
.....
.....

3. Romeinen 10:17 – Geloof komt door horen

.....
.....
.....

4. Groot geloof – klein geloof

.....
.....
.....

5. Leiding van de Geest

.....
.....
.....

6. Rhema tegenover Logos

.....
.....
.....

7. Gekregen om niet, geef het om niet – niet over geld praten

.....
.....
.....

8. Blijvende zalving – de Geest is op mij omdat ik gezalfd ben

.....
.....
.....

9. Waarheid over de doop met de Heilige Geest

.....
.....
.....

10. De Parakleet – de helper – gezonden om te helpen

.....
.....
.....

11. Jezus genas alleen degenen die naar Hem toe kwamen – agressieve genezing

.....
.....
.....

12. Hij kon geen grote dingen doen – Mattheüs 13:54-58

.....
.....
.....

13. Kan zonde iemand verhinderen te genezen?

.....
.....
.....

14. Paulus' doorn in het vlees – 2Corintiërs 12:7

.....
.....
.....

15. Job

.....
.....
.....

16. De maag van Timotheüs

.....
.....
.....

17. 2Timotheüs 4:20 – Erastus afgereisd naar Corinthe, maar Trophimus ziek achtergelaten
in Miletum.

.....
.....
.....

18. Geërfde autoriteit tegenover gedelegeerde autoriteit

.....
.....
.....

19. Weerstand bieden

.....
.....
.....

20. Het evangelie van het Koninkrijk – geen dood, begrafenis en opstanding

.....
.....
.....

21. Open hemel tegenover gesloten hemel

.....
.....
.....

22. De strijd is des Heren

.....
.....
.....

23. Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest

.....
.....
.....

24. Oude verbond tegenover Nieuwe verbond

.....
.....
.....

25. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord

.....
.....
.....

26. Melk en vaste spijs

.....
.....
.....

27. Als het Uw wil is

.....
.....
.....

28. Het is niet Gods wil dat ik genees

.....
.....
.....

29. God wil me iets leren door deze ziekte

.....
.....
.....

30. Het is nog niet Gods tijd voor genezing

.....
.....
.....

31. Als God me wil genezen, kan Hij dat zonder hulp van mensen

.....
.....
.....

32. God geneest nu door middel van dokters

.....
.....
.....

33. Genezing is niet meer voor deze tijd

.....
.....
.....

34. Vasten en bidden

.....
.....
.....

35. Geestelijke atmosfeer

.....
.....
.....

36. Tienden

.....
.....
.....

37. Andere redenen

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Hoofdstuk 11 Generatievloeken

Exodus 20:3-6

3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, **die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,**

6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Exodus 34:6-10

6 De HERE ging aan hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw,

7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, **de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.**

8 Mozes knielde haastig ter aarde, boog zich neder

9 en zeide: Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, Here, dan ga toch de Here in ons midden, want het is een hardnekkig volk, maar vergeef onze ongerechtigheden en onze zonden; neem ons als erfdeel in bezit.

10 Hij zeide: Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken; het gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het werk des HEREN zien, want ontzagwekkend is wat Ik met u doe.

Numeri 14:16-24

16 Omdat de HERE dit volk niet kon brengen naar het land dat Hij hun onder ede beloofd had, daarom heeft Hij hen in de woestijn omgebracht.

17 Nu dan, laat toch de kracht des Heren zich groot betonen, zoals Gij gesproken hebt:

18 De HERE is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, **maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht.**

19 Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk naar de grootheid uwer goedertierenheid, gelijk Gij dit volk vergiffenis geschonken hebt van Egypte af tot hier toe.

20 En de HERE zeide: Op uw bede schenk Ik vergeving.

21 Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des HEREN de ganse aarde vervullen zal:

22 Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, en de tekenen die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu reeds tienmaal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, 23 zal het land zien, dat Ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb! Ja, niemand van hen, die Mij versmaad hebben, zal het zien.

24 Doch omdat bij mijn knecht Kaleb een andere geest geweest is en hij Mij volkomen gevolgd heeft, zal Ik hem naar het land brengen, waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal het bezitten.

Deuteronomium 5:7-10 (Vergelijk met Exodus 20:3-6)

7 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 8 Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte, die boven in de hemel of onder op de aarde is of die in de wateren onder de aarde is. 9 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, **die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 10 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.**

Ezechiël 18:1-23

- 1 Het woord des HEREN kwam tot mij:
- 2 Hoe komt gij er toch toe, dit spreekwoord te gebruiken in het land Israels: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn sleet geworden?
- 3 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, gij zult dit spreekwoord in Israel niet meer gebruiken.
- 4 Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.
- 5 Wanneer nu iemand rechtvaardig is en naar recht en gerechtigheid handelt,
- 6 op de bergen geen offermaaltijd houdt en zijn ogen niet opslaat naar de afgoden van het huis Israels, de vrouw van zijn naaste niet onteert en geen gemeenschap heeft met een vrouw die haar maandelijks onreinheid heeft,
- 7 niemand onderdrukt, de schuldenaar zijn pand teruggeeft, geen roof pleegt, zijn brood aan de hongerige geeft en de naakte met kleding dekt,
- 8 niet tegen rente uitleent noch woekerwinst neemt, zich van onrecht onthoudt, eerlijk bij geschillen de rechtvaardigheid betracht,
- 9 naar mijn inzettingen wandelt en mijn verordeningen in acht neemt door trouw te betonen; Zo iemand is rechtvaardig; hij zal voorzeker leven, luidt het woord van de Here HERE.
- 10 Maar verwekt hij een zoon, die een rover is, een bloedvergieter, en die, helaas, een dezer dingen doet
- 11 (hoewel hijzelf er geen van deed) ook op de bergen een offermaaltijd houdt, de vrouw van zijn naaste onteert,
- 12 de ellendige en de arme onderdrukt, roof pleegt, het pand niet teruggeeft en zijn ogen opslaat naar de afgoden, gruwelen doet,
- 13 tegen rente uitleent en woekerwinst neemt. Zou zo iemand leven? Hij zal niet leven. Al deze gruwelen heeft hij gedaan; hij zal voorzeker ter dood gebracht worden. Zijn bloedschuld rust op hemzelf.
- 14 **En zie, hij verwekt een zoon, en deze ziet al de zonden die zijn vader doet hij ziet ze, maar doet iets dergelijks niet:**
- 15 op de bergen houdt hij geen offermaaltijd en zijn ogen slaat hij niet op naar de afgoden van het huis Israels, de vrouw van zijn naaste onteert hij niet,
- 16 hij onderdrukt niemand, neemt geen pand en pleegt geen roof; hij geeft zijn brood aan de hongerige en de naakte dekt hij met kleding;
- 17 **hij onthoudt zich van onrecht, rente en woekerwinst neemt hij niet, hij voert mijn verordeningen uit en wandelt naar mijn inzettingen. Deze zal niet sterven om de ongerechtigheid van zijn vader; hij zal voorzeker leven.**
- 18 Zijn vader, omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt, zijn naaste beroofd en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed is, zie, die zal sterven om zijn ongerechtigheid.
- 19 Maar gij zegt: Waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van de vader? Die zoon heeft immers naar recht en gerechtigheid gehandeld; hij heeft al mijn inzettingen naarstig onderhouden; hij zal voorzeker leven.
- 20 De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.
- 21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven; hij zal niet sterven.
- 22 Geen van de overtredingen die hij begaan heeft, zal hem worden toegerekend; om de gerechtigheid die hij betracht heeft, zal hij leven.
- 23 Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve?

Numeri 23:8

8 Hoe zal ik vervloeken, die God niet vervloekt? Hoe zal ik verwensen, die de HERE niet verwenst?

Appendix:

- P. 50 Contact info
- P. 51 Enkele persoonlijke herinneringen aan John G. Lake – Gordon Lindsay
- P. 52 Brief van John G. Lake aan Carrie Judd Montgomery
- P. 53 Hoe kom ik in Gods wil – John G. Lake
- P. 54 John G. Lakes geheimen van Goddelijke genezing
- P. 55 John G. Lakes geheimen van Geestelijke kracht
- P. 56 Wat we geloven over Goddelijke genezing
- P. 57 De officiële geschiedenis van John G. Lakes Healing Rooms
- P. 58 Goddelijke werkbeschrijving
- P. 59 De Divine Flow Chart
- P. 60 Vragen en antwoorden over genezing
- P. 68 JGLM Partner Programma
- P. 69 JGLM Partner Formulier

John G. Lake Ministries

Presents:

John G. Lake School of Ministry:

Correspondence

Internet

Residential

Regional

JGLM Life Teams

(small groups using JGLM materiaal)

For more information:

John G. Lake Ministries

P.O. Box 742947 Dallas, TX. 75374

1-888-293-6591

Or

www.jglm.org

John G. Lake Ministries

Boeken, Handboeken, Tapes en Video's:

Divine Healing Technician Training

JGLM Life Team Training Materials

John G. Lake – apostel voor Afrika

Enkele persoonlijke herinneringen aan John G. Lake

Door: Gordon Lindsay

Het is een understatement om te zeggen dat de bediening van John G. Lake ongewoon was. Hij bezat de bijzondere kwaliteit om geloof op te wekken bij zijn toehoorders. Voorgangers die onder zijn gehoor waren, ontdekten spoedig dat ook zij een genezingsbediening kregen met een hoogst opmerkelijk karakter.

Omdat het voor doctor Lake onmogelijk was persoonlijk aandacht te schenken aan allen die op zijn bediening afkwamen, had hij een groep medewerkers naast zich om hem daarbij te helpen.

Een van de vroegste herinneringen van een genezing was die van een vrouw, welke onmiddellijk genas, nadat een medewerker van dr. Blake voor haar had gebeden.

De vrouw was ene Mrs. Watts, de vrouw van een vooraanstaand hoofd van een plaatselijke kerk. De vrouw was ernstig ziek geworden en de dokters hadden haar verteld, dat een onmiddellijke operatie haar slechts kon redden. Maar de kosten voor zo'n operatie waren veel te hoog voor de familie in die tijd.

Toch ging haar man in uiterste wanhoop naar een locale bank en regelde voor een salaris de betaling van de operatie. Intussen voelde de moeder van de schrijver – zij geloofde sterk in

Goddelijke genezing – de behoefte voor deze familie te bidden. Ze bezocht de zieke vrouw en moedigde haar aan God te geloven voor haar genezing. Maar haar kerk had zich uitgesproken tegen goddelijke genezing en zelf had de vrouw zich er nooit in verdiept.

Maar zoals het zo vaak gaat bij een ongeneeslijke ziekte of in het zicht van de dood, waren ze bereid hun standpunt te herzien. De vrouw stemde ermee in dat er gebeden werd voor haar genezing. Moeder nam de trein naar Portland en hoopte dat dr. Lake bereid zou zijn mee te komen en te bidden voor deze vrouw.

Toen ze echter aankwam, was hij niet beschikbaar en omdat de nood hoog was, vroeg moeder of er een van de helpers mee kon komen. De beste broeder die meeding was niet erg op de hoogte van sociale manieren. Eigenlijk was het een recht-voor-zijn-raap prediker, nauwelijks geschikt voor zijn pastorale werk. Maar zijn geloof in God was groot en hoewel hij een lompe, ongemanierde wijze had ontwikkeld om met zieken om te gaan, had hij wel resultaat, ondanks dat sommige mensen zich door hem zwaar beledigd voelden wegens zijn gebrek aan manieren en goede smaak.

Toen moeder en de prediker bij de zieke vrouw thuis arriveerden en hij de gelegenheid had gehad om de vrouw in haar kritieke toestand gade te slaan, liet hij er geen gras over groeien. Hij vertelde rechtuit dat de ziekte het werk was van de duivel. Nadat hij de vrouw wat aanwijzingen had gegeven, begon hij de ziekte te bestraffen met een luide, bulderende stem die door het hele huis klonk. Toen zei hij, vrij ruw, tegen de vrouw dat ze genezen was en uit bed moest komen. De vrouw aarzelde eerst om dat te doen. Maar kort erna, bang om ongehoorzaam te zijn, deed ze het toch en ontdekte tot haar grote vreugde, dat ze helemaal genezen was.

De voorganger van de plaatselijke kerk was tot die tijd een felle tegenstander van genezing door gebed. Maar dit wonder was de eerste stap om hem te overtuigen van de werkelijkheid ervan. Langzamerhand werd hij overtuigd van de Bijbelse grond en werd hij ook zelf op bijzondere wijze genezen.

De bankier die hem geld geleend had voor de operatie van zijn vrouw, was verrast toen hij een paar dagen later het geld terug kwam brengen naar de bank. Het was een getuigenis die in de gemeenschap voor opschudding zorgde.

Op deze manier werkte John G. Lake en kreeg de genezingsbediening steeds meer het aanzien dat het verdient.

Brief van John G. Lake aan Carrie Judd Montgomery

22 April 1911

Mrs. Carrie Judd Montgomery
Beulah Heights, Alameda Co.,
Oakland, CA., U.S.A.

Geliefde zuster in Christus:

Bijgesloten vindt u een brief over gebeurtenissen, enz., over wat de Heer in ons midden doet. Ds. Stephenson heeft er samen met een vriend voor gezorgd, dat de bijgevoegde brief wordt rondgestuurd.

Ik beschouw hem als een goed voorbeeld van de kracht waarmee het evangelie werkt onder mensen met een open geest en was blij dat een man van zijn kaliber zich met het werk ging bemoeien. Natuurlijk was hij erbij op een dag dat de Geest van God machtig werkte in ons midden. Het was daarom een bijzondere dag en ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen, dat onze samenkomsten niet altijd diezelfde kracht laten zien als op die keer.

Maar goed, we prijzen God dat Hij krachtig en voortdurend en duidelijk beweegt.

Het schiet me te binnen dat ik u het getuigenis moet sturen van Mrs. Anderson, zoals het is gepubliceerd in de 'Triumphs of Faith'. Ik heb helaas geen afschrift meer van een brief die ik

kortgeleden schreef aan een zendeling genaamd Hoover in Valparaiso, Chili. Die ging over Goddelijke genezing en benadrukt wat ik beschouw als het geheim van de krachtige werking van genezing die momenteel gezien wordt in de Pinksterbeweging in Zuid-Afrika.

Ik weet niet of ik daarvan nog een kopie naar u toe kan sturen binnenkort, maar zodra ik daartoe in staat ben, zal ik het doen.

Ik geloof zuster, dat er een stap is in deze bediening die voorafgaat aan wat in de (Pinkster) Beweging over het algemeen wordt bejubelt. En God heeft het als een last op mijn hart gelegd om deze voorafgaande fase te benadrukken *van de heerschappij van Jezus Christus*. En dat het geheim van ons succes in deze bediening ligt in het onderwijzen van onze medewerkers over de heerschappij van God door de Heilige Geest. En dat Hij die kracht al in hen heeft gelegd toen ze werden gedoopt. Terwijl men op andere plaatsen nog de oude manieren blijft volgen van voorbede.

Wij bidden God niet om te komen met genezing zoals in vroegere tijden. Maar opziend naar Zijn gelaat, gelovend dat Hij ons heeft gedoopt met de Heilige Geest en dat we de kracht van God hebben ontvangen door die doop, gebieden we in de naam van Jezus dat de duivel met zijn werken moet verdwijnen.

Toch, lieve zuster, kunnen er gelegenheden zijn dat God de Geest van oprechte voorbede, ook voor zieken, op uw hart legt. Ik ben er echter van overtuigd, dat er een geheim is en een betere manier van handelen door heerschappij van God te nemen over de duivel en zijn ziektes. En dat hetgeen bij de Pinksterbeweging wordt onderwezen de resultaten met sprongen vooruit zal brengen.

"En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet en kent, sterk gemaakt;"

"Wat ik heb geef ik u". "Eneas, Jezus Christus geneest u;" We hebben nooit de kracht van Jezus woord gegrepen "om onderdrukten hun vrijheid te geven". "Al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel."

Het was door de genezing van een jonge man uit Detroit, Michigan, in uw geloofshuis in Buffalo, dat mijn interesse voor deze bediening voor het eerst werd gewekt.

Het was pas jaren later door het onderwijs van John Alexander Dowie dat ik echt ben gegrepen en dat de kennis die ik had opgedaan begon te leven. En pas nadat ik gedoopt was met de Heilige Geest kwam de heerschappij van God mijn ziel binnen, zodat ik gedrongen werd om de duivel en zijn ziektes te gebieden te vertrekken in plaats van te bidden dat de Heer dat zou doen.

Uw broeder in Christus, **John G. Lake**

Hoe kom ik in Gods wil **Door: John G. Lake**

Hoe kom ik in Gods wil – twee fases

Er zijn twee stappen om in de wil van God te komen.

De eerste fase is om onze wil over te geven om de wil van God te doen.

De meeste mensen denken dat overgave aan Gods wil betekent het opgeven van je eigen identiteit. Het is echt niet Gods bedoeling voor jou om bestuurd te worden als een machine, of een soort robot.

De andere fase is om jezelf te zien als Gods zoon en dienaar van mensen.

Ik geloof dat de mooiste uitdrukking van deze waarheid is dat God ons de Heilige Geest gegeven heeft om die voor Hem te gebruiken.

Bijvoorbeeld, de Heer zegt: "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden."

Maar als wij onze handen niet op zieken leggen, zullen ze niet genezen. Maar als je gelooft, dat je de Heilige Geest hebt ontvangen om door Hem en voor Hem te handelen, zullen je hart en je handen bereid zijn dat te doen.

Ik vind het verdrietig, dat God er speciaal op uit moet trekken om iemand te bewegen voor Hem in beweging te komen.

Er was een Bijbelschool in Ohio waar men in onafgebroken bidstonden negen maanden wachtte op de gaven van de Heilige Geest.

Ik vertelde hen: "Het lijkt mij dat je wel tien jaar en negen maanden kunt wachten en nog steeds de gaven van de Heilige Geest missen. Maar als je je jas aantrekt en naar buiten gaat en gaat gebruiken wat God je heeft gegeven om anderen te zegenen, ontvang je meer."

John G. Lakes geheimen van Goddelijke genezing

1. Dood de heilige koeien over ziekte en kracht
 2. Erken ziekte en zwakheid als een vijand
 3. Wordt het goed zat
 4. Behandel alle ziektes hetzelfde
 5. Behandel alle ziektes als een persoon
 6. Gebied in plaats van te smeken
 7. Spreek tegen het probleem – niet tegen anderen over het probleem
 8. Zie mensen als onderdrukte oorlogsgevangenen
 9. Wees schoon – blijf schoon
-
1. Word niet trots – iedereen kan doen wat jij doet
 11. Wees agressief – ontwikkel je agressiviteit
 12. Laat je leiden door Gods karakter en natuur
 13. Aanvaard de verantwoordelijkheid voor je medemens
 14. Besluit de Bijbel te volgen, niet een of ander gevoel
 15. Weet dat God met jou, in jou en voor jou is

John G. Lakes geheimen van Geestelijke kracht

1. Geestelijke honger: (intens verlangen) Een verlangen naar de volheid van geestelijke resultaten – niet een verlangen naar meer van God

Mattheüs 5:6

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Hoe ontwikkel je geestelijke honger/trek

- a. Op dezelfde manier als bij lichamelijke honger. Gebruik veel energie, zodat er behoefte ontstaat om bij te vullen.
 - b. Je moet leren dingen te doen die je daarvoor nooit deed. Eet ook wanneer je geen trek hebt. Eet meer dan je normaal gewend bent. Je maag zal erdoor uitrekken, zodat je gedwongen wordt de volgende keer meer te eten om je hongergevoel te verzadigen. Voorbeeld: Bid vaker, bestudeer de Bijbel meer, getuig vaker. Begin te doen wat je zondag in de preek hoort verkondigen.
2. Voed je met het Woord van God
 - a. Lees – neem een gedeelte en lees de hele geschiedenis eromheen
 - b. Studeer – lees een vers woord voor woord en kijk wat elk woord betekent
 - c. Mediteer – denk na over en spreek steeds weer uit wat je hebt ontdekt in een tekst.
 3. Relatie met God
 - a. Communiceer als je bid
 - b. Luister aandachtig als je bid
 - c. Zoek de gemeenschap van de Heilige Geest
 4. Relatie met gelijkgestemde gelovigen
 - a. Omring jezelf met mensen die hetzelfde geloven als jij. Als je niemand kent in je omgeving, win er dan zelf een paar. Breng hen deze waarheid bij.
 - b. Als de mensen in je kerk dood zijn en zich verzetten tegen dit onderwijs, verlaat dan die plaats en zoek een plek waar de waarheid wel gevonden wordt. Als die plaats er niet is, start er dan zelf een. Je bent een gezondene.
 5. Belijd openlijk wie je bent in Christus en wie Hij is in jou.
 - a. Jezus is Heer over mij, mijn gezin, dorp, land, geld, gezondheid, enz.
 - b. De grote opdracht: Mattheüs 28 en Markus 16 (Ga dan heen ..)
 - c. De gouden regel: Mattheüs 7:12 (alles wat gij wilt dat de mensen u doen ..)
 - d. De blijvende zalving: 1Johannes 2:27
 - e. Gezag over de vijand: Lukas 10:19
 - f. De werken van Jezus en grotere dan deze: Johannes 14:12
 6. Bidden in tongen
 - a. Hardop: dat maakt je strijdvaardig
 - b. Langdurig: neem de tijd op en doe het langer dan de vorige keer, werk aan je geestelijke conditie
 - c. Intens: vecht alsof je leven ervan afhangt (dat doet het ook, of dat van iemand anders)
 7. Actie: Jacobus 1:22 - En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.

“It is a law of the human mind, that I can act myself into believing faster than I can believe myself into acting.” – John G. Lake

“Ik kan begonnen zijn in het vlees, maar ik eindig in de Geest.” – Smith Wigglesworth

Wat we geloven over Goddelijke genezing

1. We geloven dat Goddelijke genezing het recht is en de verantwoordelijkheid van elke christen.
2. We geloven dat elke belemmering tegen de goddelijke genezing van een christen niet van God komt.
3. We geloven dat God ons probleem niet is, maar dat Hij juist onze helper is.
4. We geloven dat elke belemmering om te genezen van de vijand komt.
5. We geloven dat een christen van elke ziekte of kwaal kan genezen, door het uitoefenen van geloof en kracht.
6. We geloven dat de vijand niet echt een probleem vormt en dat we hem kunnen overwinnen door de wapens te gebruiken die God ons heeft gegeven.
7. We geloven dat de vijand alleen verslagen kan worden met geestelijke wapens en niet met natuurlijke/menselijke wapens.
8. We geloven dat christenen en niet-christenen, zonder geloof in genezing kunnen genezen, wanneer andere christenen de autoriteit van Gods koninkrijk gebruiken.
9. We geloven dat elke ziekte of kwaal het werk is van de duivel en dat die werken moeten worden vernietigd overal en altijd wanneer we ze tegenkomen.

De officiële geschiedenis van John G. Lakes Healing Rooms

De John G. Lakes Healing Rooms begonnen officieel in 1914, toen Dr. Lake studies begon te geven over Goddelijke genezing in een plaatselijke kerk in Spokane, Washington.

Dr. Lake huurde enkele zalen in het Rookery Gebouw die hij omdoopte in "Lake's Healing Rooms".

Hij begon dagelijks te bidden voor de zieken en werd spoedig zo overweldigd door de aantallen mensen die daar op af kwamen, dat hij genoodzaakt was anderen te gaan trainen in wat hij noemde "De wetenschap van Goddelijke genezing". De mensen die hij opleidde waren mannen en vrouwen van verschillende leeftijden. Zij werden door een aantal studies geleid over Goddelijke genezing, die waren ontworpen om daarover geloof en kennis aan te brengen. De mannen en vrouwen die door Lake waren opgeleid werden 'Goddelijke Genezing Technicus' genoemd. Deze technici werden dagelijks getraind door zowel de theorie als de praktijk. Als afronding van hun studie kregen ze de naam van een terminale patiënt met de opdracht die te genezen en pas terug te komen als die genezing tot stand was gebracht. Als die persoon niet was genezen, werden ze niet langer toegelaten in de Healing Rooms.

Dr. Lake verstond de kunst om geloof te planten in zijn toehoorders. Hij deed dit door het onderwijs uit het Woord van God over goddelijke genezing en de autoriteit van de gelovige. Dr. Lake bleef doorgaan in Spokane tot 1920. Van 1915 tot 1920 werden er door Lake en zijn team van 16 Goddelijke Genezing Technici meer dan 100.000 mensen geregistreerd genezen verklaard. Dr. Lake verliet Spokane in mei 1920 om naar Portland, Oregon te gaan en daar eenzelfde werk te beginnen. **Toen Lake vertrok uit Spokane hielden de Healing Rooms op te werken.** Toen Dr. Lake in 1931 terugkeerde naar Spokane, vond hij niets meer terug van het werk dat hij daar was begonnen. Hij was van plan om opnieuw een kerk te zoeken en de Healing Rooms weer te beginnen. **In 1935 overleed Dr. Lake en de Healing Rooms zijn nooit heropend. Het oorspronkelijke gebouw waarin de Healing Rooms zich bevonden is door brand verwoest. Er werd een nieuw gebouw op dezelfde plaats gebouwd met dezelfde naam. Dr. Lake heeft het nieuwe gebouw nooit betreden.**

In 1995 begon Ds. Curry Blake – algemeen beheerder van John G. Lake Ministries – erover te denken om in Spokane de Healing Rooms te heropenen, toen hij vernam dat het oorspronkelijke gebouw niet meer bestond. Na een tijd van intensief gebed en het zoeken van Gods wil, sprak de Heer tegen hem, dat hij niet gefocust moest zijn op een gebouw en stenen, maar op de Geest van de boodschap van genezing.

In 1999 opende wat nu "Healing Rooms Ministries" heet haar deuren in een **nieuw gebouw**.

"Healing Rooms Ministries" in Spokane hebben GEEN verbinding met John G. Lake Ministries en ook het onderwijs is niet hetzelfde.

Ds. Blake sprak een profetisch woord uit over het Rookery Gebouw in Spokane, waarin hij stelde dat God niet zou toestaan dat het gebouw nog langer zou worden gebruikt. Binnen 14 dagen na die uitspraak werd Spokane getroffen door de eerste aardbeving in 100 jaar. Het enige gebouw dat werd beschadigd (en onbruikbaar verklaard door structurele schade) was het Rookery Gebouw.

Goddelijke werkbeschrijving

GOD

JEZUS

HEILIGE GEEST

CHRISTEN

SATAN

MENS

Onderdrukker / wereldwijde misdadiger / weerbarstige vijand

Krachtige Uitvoerder

Voorziener van Autoriteit

Zieke / ontvanger van genezing

Rechter – rechtsprekend over alle onderdrukten

Uitvoerder / Medewerker van / God

Handelingen 10:38; Handelingen 1:8; Mattheüs 28:18; Markus 16:15-20;

Psalm 103:6

De Divine Flow Chart

A. Oorspronkelijke schepping:

God

Jezus

Heilige Geest

Adam / mens

Engelen / Satan

B. Na de zondeval:

God

Jezus

Heilige Geest

Satan / engelen

Adam / mens

C. Missie van Jezus:

God

Heilige Geest

Satan / engelen

Jezus / mens

D. Het is volbracht:

God

Jezus / verlost mens

Heilige Geest

Satan / engelen

Natuurlijke (niet verlost) mens

Vragen en antwoorden over genezing

door: Curry Blake – algemeen beheerder van John G. Lake Ministries

Vraag 1

Wat is het verschil tussen JGLM en andere genezingsgroepen?

De vragen en antwoorden laten zien wat de basisverschillen zijn tussen JGLM en andere groepen die bezig zijn met Goddelijke genezing. Sommige verschillen zijn makkelijk te onderscheiden, terwijl andere subtieler zijn. Er zijn veel verschillende groepen en leringen over genezing. Sommigen claimen zelfs de opvolgers te zijn van John G. Lake.

Dr. Lake heeft verschillende organisaties in het leven geroepen (om precies te zijn acht). Er bestaan er nog enkele van. Van deze enkele gebruikt alleen JGLM nog de oorspronkelijke lessen van Dr. Lake. In feite is alleen aan JGLM de handleiding gegeven die Dr. Lake gebruikte om zijn medewerkers te trainen. Iedereen die in een andere groep is opgeleid, moet erkennen dat alleen wat JGLM leert authentiek is en een unieke autoriteit bezit ten opzichte van wat andere groepen leren.

Hoewel Dr. Lake vanuit zijn Healing Rooms werkte, was het zijn doel om christenen op te leiden om overal een bediening van genezing te beginnen. Zijn doel was niet het alleen maar openen van de Healing Rooms, maar om christenen te trainen om Gods kracht te betonen. Onze focus bij JGLM is precies eender. We willen christenen opleiden om anderen te bedienen, overal, altijd. Het beginnen van een Healing Room geneest geen mensen. Maar wel het leren doen wat Jezus deed.

Vraag 2

Wat is het grootste verschil op het gebied van regering en autoriteit?

De meeste groepen leren een beperkte autoriteit. JGLM leert (en toont aan uit de Bijbel) dat christenen behoren te wandelen in de volle autoriteit van Jezus. De meeste verschillen worden uitgebreid behandeld in een serie van Ds. Blake getiteld: 'Killing Sacred Cows' (*Slacht de heilige koeien – Gooi de heilige huisjes omver*). Enkele onderwerpen hieruit komen ook aan de orde bij het beantwoorden van de verschillende vragen.

Steeds meer christenen gaan niet 'bidden tot God' om een zieke te genezen, maar ze leren hun positie in Christus in te nemen en ziekte en kwalen en de duivel te gebieden de zieke te verlaten.

Vraag 3

Moet een zieke zelf geloof hebben om te genezen?

In het algemeen wordt geleerd en geloofd, dat elke zieke geloof moet hebben voor zijn eigen genezing, maar laten we eens kijken wat de Bijbel ons daarover leert.

Van de knecht van de Romeinse hoofdman wordt nergens verteld dat hij geloof had voor genezing. In feite wordt alle aandacht gevestigd op het gebruik van autoriteit. De Romeinse hoofdman zei dat hij wist dat Jezus kon genezen, omdat hij begreep hoe autoriteit werkt. Jezus zei dat de man het grootste geloof had, dat hij ooit had gevonden in een mens. Dus een aspect van groot geloof is het begrijpen van autoriteit. Het is overduidelijk dat de Romeinse Centurion geloof had voor de genezing van zijn knecht.

De Kananese vrouw kwam naar Jezus voor haar dochter. Er wordt nergens melding gemaakt in de Bijbel van het geloof van die dochter voor haar bevrijding. Jezus zei dat de vrouw groot geloof had en dat door haar grote geloof haar dochter was genezen. De vrouw had geloof voor haar dochter.

Vier mannen droegen hun verlamde vriend naar Jezus. De Bijbel zegt dat Jezus 'hun geloof' zag. De grammatica die daar wordt gebruikt, maakt duidelijk, dat 'hun geloof' betrekking had op de vier vrienden en niet op de verlamde die door hen werd gedragen. De vier mannen hadden geloof voor hun verlamde vriend.

Toen Jezus Lazarus gebod op te staan uit de dood – door wiens geloof gebeurde dat toen? Wie had er geloof voor Lazarus? Het was niet Lazarus zelf. Jezus had geloof voor Lazarus.

Toen Petrus de verlamde man genas bij de Schone poort was er geen sprake van geloof bij de man, het wordt nergens vermeld. Petrus zei: "Wat ik heb dat geef ik u. IN DE NAAM VAN JEZUS (dat was wat Petrus had) Sta op en wandel." Petrus gaf een bevel met autoriteit. Hij nam de man bij de hand, trok hem omhoog en de man was genezen. Later vertelde Petrus wat het geheim was, toen hij zei: "Het was de naam van Jezus, waardoor deze man gezond werd en het geloof in die naam." Wie had er geloof in die naam? Petrus. Petrus had geloof voor de genezing van die man.

Het antwoord op de vraag 'moet iemand geloof hebben voor zijn eigen genezing' is duidelijk NEE volgens de Bijbel. Maar laat ik er wat aan toevoegen...

Moet iemand geloof hebben voor zijn eigen genezing? Zeker, dat is een goede zaak. Een reden om geloof te hebben voor je eigen genezing, is om niet afhankelijk te hoeven zijn van de 'goedheid' van anderen. Je bent dan immers altijd afhankelijk van het geloof van anderen en je moet maar afwachten of zij zijn waar ze moeten zijn als het gaat om geloof in God voor jou. Trouwens, als je geen geloof hebt voor je eigen genezing, hoe kan je dan geloof hebben voor de genezing van iemand anders? Christenen moeten niet geestelijk meeliften op het geloof van anderen, maar hun eigen geloof ontwikkelen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen die hulp nodig hebben.

En ook, waarom zou je een ander nodig hebben om je de handen op te leggen, of om je te bedienen als het jouw geloof is, waardoor je geneest?

In Jacobus 5:14-15 staat dat de ENIGE verantwoordelijkheid van de zieke is, om DE OUDSTEN te roepen. Daarvoor mag hij zijn geloof gebruiken. Zodra de oudsten er zijn, ligt de verantwoordelijkheid bij hen om een **gelovig** gebed te bidden. Wie moet er geloof hebben als zij een gelovig gebed moeten bidden? Als je geen geloof hebt, hoe kan je dan een gelovig gebed bidden? Er staat niet dat het geloof van de zieke hem zal genezen, maar dat HET GELOVIG GEBED (van de oudsten) DE LIJDER ZAL OPRICHTEN (genezen).

Dit gedeelte bewijst ook dat als de zieke gezondigd heeft, HET GELOOF VAN DE OUDSTEN EN DE KRACHT VAN GOD OM TE GENEZEN ER NIET DOOR GESTOPT WORDEN. De zieke ontvangt vergeving en genezing (meer hierover later).

Het onderwijs dat iedereen geloof moet hebben voor zijn eigen genezing komt oorspronkelijk van de duivel. Daarna werd het overgenomen door predikers die zelf de kracht van God niet konden tonen. Ze hadden een 'geestelijke' uitvlucht nodig, om te verklaren waarom de zieke niet was genezen. En aangezien ze niet zelf de verantwoordelijkheid daarvoor wilden dragen, omdat ze dan hun gezag zouden verspelen, beschuldigden zij de zieke of de omgeving voor het ontbreken van geloof. Maar let eens op hoe snel een genezer de credits van zijn geloof claimt, als hij iemand de handen heeft opgelegd en die geneest.

Als Jezus bij iemand geloof zag, sprak Hij dat aan, maar als dat geloof ontbrak, had Hij zelf geloof voor hen en loste hun problemen op. De enige mensen die Jezus **verweet** dat ze geen geloof hadden, waren zijn eigen discipelen en de religieuze schijnheiligen. Toen Jezus zijn discipelen verweet dat ze geen geloof hadden, was dat niet omdat ze zichzelf niet konden genezen, maar ze faalden anderen te genezen.

Iemand kan tegenwerpen: 'Maar in het verhaal staat dat Paulus het geloof zag bij de man om te genezen en dat Paulus hem toen genas.' Het Schriftgedeelte waar Paulus het geloof zag van de man en het Schriftgedeelte waar Petrus geen geloof zag bij de verlamde, bewijst nu juist mijn standpunt:

Als iemand geloof heeft, prachtig. Als iemand geen geloof heeft, dan heb jij het voor de ander.

Vraag 4

Ik heb dienaren tegen ouders van kinderen die met een gehandicap geboren waren en niet genezen, horen zeggen dat dat kwam door het gebrek aan geloof (van de ouders). Is dat waar?

Allereerst wil ik opmerken, dat als ik een dienaar of iemand anders zoiets zou horen zeggen tegen de ouders van een gehandicapt of ziek kind, ik zo iemand meteen in het openbaar terecht zou wijzen en ik zou geen seconde twijfelen. Iedereen die zo liefdeloos en kil en gevoelloos kan zijn, heeft niets te zoeken in de genezingsbediening. Het zijn Farizeeërs die de mensen lasten opleggen, die ze zelf niet kunnen dragen. Ik hoop dat elke 'dienaar' die zoiets heeft gezegd dat uit onwetendheid deed en openlijk spijt betuigt over wat hij heeft gezegd. Maar hoe het ook zij, zo'n uitspraak zou iemand definitief uitsluiten nog langer geestelijke invloed te hebben op mijn leven. Als ik dat zou horen preken vanaf de preekstoel, zou ik meteen de dienst uitlopen met mijn hele gezin achter mij aan.

Als een dienaar iemand vertelt dat hun kind niet kon genezen wegens gebrek aan geloof, dan hoop ik dat de ouders of anderen de moed hebben om te eisen van de dienaar dat hij zelf geloof heeft de zieke te genezen. Dat zou ervoor zorgen dat iemand wel tweemaal nadenkt voor hij zulke uitspraken doet.

Laten we teruggaan naar het hart van de vraag. Hoe zit het met kinderen? Elke ouder moet geloof hebben voor zijn eigen kinderen en zijn eigen gezinsleden. God gaf het kind aan de ouders, zodat de ouders verantwoordelijk zijn om in God te geloven voor hun kinderen.

Maar als ze dat niet doen, is het niet goed om hen met de vinger na te wijzen en te beschuldigen.

Als christenen en als dienaren zijn we verplicht de lasten van de 'zwakkeren' te dragen. Dus vertel mensen nooit dat ze te weinig geloof hebben, maar heb zelf geloof voor hen. Leer ze vervolgens hoe ze zelf geloof kunnen ontvangen.

Vraag 5

Ik heb sommige dienaren horen zeggen, dat een gehandicapt kind wordt geboren door schuld van de ouders. Is dat waar?

Laat me eerst opmerken dat er verschillende oorzaken zijn waarom kinderen worden geboren met handicaps, ziektes of deformaties. Een van de redenen is dat er genetische afwijkingen bestaan omdat we in een gevallen wereld leven. Bacteriën, infecties, virussen, enz. 'die dingen gebeuren nu eenmaal.'

Ik wil er even wat dieper op ingaan. Dit kan waar zijn voor een ongelovige, maar voor een christenouder behoort dit niet zo te zijn. Let op het woordje behoort. De duivel is net als een onbetrouwbare notaris, die er achter probeert te komen of je weet wat je erfenis inhoudt. Als hij merkt dat je dat niet weet, houdt hij de erfenis achter en berooft je van alles waar je recht op hebt. Je denkt dat het normaal is. Soms denk je zelfs dat het van God komt. Het komt voor dat toegewijde christenouders niet weten dat ze recht hebben op een gezond kind. Ze zijn ijverig voor God en de duivel probeert hen te stoppen of op zijn minst hen af te remmen door hun kinderen aan te vallen op het gebied van gezondheid. Dit kan voor of na de geboorte beginnen.

Soms kan een genetisch probleem of een fysisch probleem veroorzaakt zijn door een bepaalde substantie, welke door een of beide ouders is doorgegeven voor de geboorte of tijdens de zwangerschap. Dit kan veroorzaakt zijn door het gebruik van drugs, tabak en/of alcohol. Het kan ook dat door inademing bepaalde giftige stoffen het lichaam zijn binnengedrongen. In die zin kan een bepaalde afwijking veroorzaakt zijn door de ouders. MAAR in de bediening zijn we GEEN DOKTERS. Onze job is niet om een diagnose te stellen, of om de schuldige te vinden, maar om het probleem op te lossen. Laat de gevangenen vrij. Jezus zocht nooit naar de oorzaak van een probleem. Hij loste het gewoon op.

Dit is ook een vraag die gesteld kan worden in verband met generatievloeken. We komen daar in een ander gedeelte op terug als we het hebben over generatievloeken. Maar laat me dit alvast zeggen: Als je in Christus bent, is Christus voor jou tot vloek gemaakt en heeft Hij de vloek van jou weggenomen. Als er nu geen veroordeling is voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees maar naar de Geest wandelen, dan is er zeker ook geen sprake van een (generatie) vloek in je leven. De Bijbel leert dat als je gestorven bent, je vrij bent van de wet en dus ook van de vloek van de wet. In Christus ben je dood voor de wet en levend voor God. Jij leeft niet langer, maar Christus leeft in jou.

Hoe kan er sprake zijn van een generatievloek als je enige 'generatie' God is? Je bent nu uit God geboren, je bent Gods zoon of dochter, dus waar moet die vloek vandaan komen? Wanneer je zegt dat je een generatievloek hebt, zeg je daarmee dat je niet wedergeboren bent en dat je als vader de duivel hebt.

Sommigen zullen zeggen dat ze bedoelen met een generatievloek, dat als hun aardse vader een alcoholist was, de vloek van die zonde ook op hen is gekomen. Maar elke persoon is alleen verantwoordelijk voor zijn EIGEN ZONDE, NIET DIE VAN HUN OUDERS.

Toen de discipelen aan Jezus vroegen wie er had gezondigd, de blindgeborene of zijn ouders, antwoordde Jezus: 'Geen van hen.' Het zou voor Jezus een perfecte gelegenheid zijn geweest om iets uit te leggen over generatievloeken. Er is geen betere gelegenheid geweest dan deze. Wat mensen generatievloeken noemen zijn niets meer dan zonden die ze begaan. Als mensen goed onderwijs kregen over wedergeboren worden en wat dat inhoudt, zouden we nooit te maken krijgen met het onderwerp generatievloeken. Maar ja, hoe zouden dan al die boekenschrijvers aan hun geld moeten komen? Het onderwerp generatievloeken is een hele industrie geworden, met boeken, seminars, counselors, enz.

Ik hoorde kortgeleden een bekende prediker uit Portland, Oregon op TV (hij heeft ook een kerk in Dallas, Texas). Hij vertelde dat het niet genoeg was een vloek te verbreken, maar dat je een vloek MOET TERUGSTUREN NAAR DEGENE DIE HEM HEEFT UITGESPROKEN.

Helaas werden veel mensen in het publiek door dat emotionele moment zo zeer overweldigd, dat ze vergaten wat hij zei te beoordelen in het licht van de Bijbel. Jezus leerde: 'Zegen wie u vervloekt.' Op sommige momenten moeten christenen zich realiseren, dat iemand geen gelijk heeft omdat hij op TV verschijnt of een boek heeft geschreven. Meestal betekent het alleen dat ze over geld beschikken, meestal van goedgebouwde christenen.

Vraag 6

Als ik medicijnen inneem nadat er voor me is gebeden, houd ik dan de genezing tegen?

Ik geloof niet dat er een medicijn bestaat dat sterker is dan Gods kracht. In de begintijd van de Pinksterbeweging ontstonden er grote problemen, voortkomend uit de medische praktijk van die tijd (en in onze tijd). De leer dat het gebruik van medicijnen de genezing stopt, komt voort uit het geloof dat als er voor je is gebeden, je moet handelen alsof je al genezen bent. En iemand die genezen is, heeft geen medicijnen meer nodig. Dus als je doorgaat met het innemen van medicijnen nadat er voor je is gebeden, toont aan dat je niet in je genezing gelooft.

Dr. Lake getuigde eens onder ede in een rechtzaak, dat hij zijn mensen niet hoefde te vertellen dat ze niet meer naar een dokter hoefden te gaan. Ze waren bij de hand genoeg om dat zelf vast te stellen. Dr. Lake had zelf medicijnen gestudeerd en besloot zijn betoog door te stellen dat het voorschrijven van medicijnen altijd gebaseerd was op gokken. Zijn grootste vijanden in het Noord-Westen van de Pacific waren artsen die daar deel uitmaakten van het Departement van Gezondheid.

Hij vertelde eens aan zijn kerk dat als iemand medicijnen gebruikte, hij ze door het toilet zou moeten spoelen en sorry zeggen tegen het toilet.

Ik onderschrijf het standpunt dat Dr. Lake en de vroege Pinksterpioniers innamen ten aanzien van doktoren en medicijnen. Wanneer mensen nog niet de toewijding bezitten of nog onwetend zijn, geloof ik, dat we ze moeten helpen door ze op te bouwen in hun geloof en dat doen we niet door ze te veroordelen en onder een juk te plaatsen. Nogmaals, wanneer de predikers beginnen geloof te hebben voor hun toehoorders, kunnen de hoorders genezen en leren hoe ze in gezondheid kunnen wandelen. Ik geloof niet dat we druk moeten uitoefenen van buitenaf om mensen discipline bij te brengen, dat is wetticisme. Het is veel beter om het Woord van God te prediken en de mensen te laten zien wat Gods mogelijkheden zijn en wat bij Hem normaal is, zodat ze zelf op dat niveau kunnen komen.

Vraag 7

Waarom dragen sommige predikers zelf nog een bril?

Laten we beginnen te zeggen, dat niemand het recht heeft om de Bijbel uit te leggen op grond van het gedrag van een persoon. Je moet je geloof nooit baseren op wat een ander doet. Iemand die wijs is, kijkt altijd in het Woord van God naar een voorbeeld om te handelen en zijn grenzen te kennen. Mensen maken fouten. Wie zijn wandel met God laat afhangen van het gedrag van een ander, zal uiteindelijk ten val komen. Stop met het zoeken naar voorbeelden, wees er zelf een. Zo, nu gaan we de vraag beantwoorden.

Een prediker kan over genezing spreken zonder zelf goed te begrijpen hoe en waarom God geneest. Hij kan geloven dat God anderen wil genezen, maar nog twijfelen of God ook hem wil genezen. Misschien heeft hij nog last van een geheime zonde, klein of groot, en denkt hij dat God hem pas zal genezen wanneer hij ermee gestopt is. Het belangrijkste hierbij is dat hij GELOOFT dat God hem niet zal genezen, zolang hij nog zondigt. Als dat is wat hij gelooft, dan is dat wat hij ontvangt. Iedereen krijgt van God 'naar wat hij gelooft'.

Veel predikers geloven dat hun oogproblemen een 'doorn in het vlees' zijn, net als bij Paulus. Ze denken dat zijn doorn in het vlees ook een oogprobleem was.

We zullen Paulus' doorn in het vlees bij een andere vraag bespreken.

Predikers zijn geen uitzondering op Gods eis om te leven door geloof. Als voorganger of prediker heb je niet minder problemen dan een ander. Het betekent dat je naast de lasten van anderen ook je eigen lasten hebt te dragen. Predikers die genezing prediken hebben vaak zelf meer last van ziektes en kwalen dan de mensen waarvoor ze bidden. Dit is niet Gods plan, het is hoe de vijand te werk gaat. Het Bijbelse principe is, dat de prediker als eerste de vruchten geniet van wat hij predikt. Het feit dat een prediker van genezing nog een bril draagt, spreekt eerder in zijn voordeel dan in zijn nadeel. Als het je stoort dat een prediker een bril draagt, bid dan voor hem. Spreek geen kwaad over hem, belaster hem niet, maar als je voor hem gaat bidden doe dat dan bij God. Val de prediker er niet mee lastig, dat doet de duivel al, die houdt ervan veroordeling op een prediker te leggen (evenals op anderen). De duivel probeert voortdurend een prediker buiten spel te zetten, door hem wijs te maken dat hij niet geschikt is als prediker, omdat hij nog niet eens zelf voldoet aan de standaard van Gods woord en de boodschap die hij preekt. Help niet de duivel een handje. Bid privé voor de prediker. Zelfs als je naar de prediker toe zou gaan en zou voorstellen voor hem te bidden, zou de duivel het gebruiken om hem te veroordelen. Dus bid in de stilte voor hem. Hetzelfde geldt voor andere lichamelijke gebreken bij een prediker.

Vraag 8

Waarom hebben veel predikers van genezing zieke familieleden?

Het moeilijkst te bereiken en te bedienen zijn vaak je eigen familieleden. Sommigen zeggen, dat iedereen zijn eigen geloof moet hebben voor zijn eigen genezing, maar met die mythe hebben we al eerder afgerekend.

Net zoals het geval is bij een kind en zijn ouders, kunnen er allerlei factoren van invloed zijn op de genezing van een familielid.

Het eerste wat je je moet afvragen is dit: heeft de prediker daadwerkelijk gebeden met het familielid? Het tweede is, dat een prediker een familielid kan hebben genezen, maar dat het familielid er zelf voor moet zorgen gezond te blijven. Zoals Jezus zei in Johannes 14:4 'Ga en zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.' Je weet niet of een prediker voor een familielid heeft gebeden en er genezing is geweest die daarna weer is verdwenen. Goddelijke genezing is niet hetzelfde als eeuwige bescherming vanaf dat moment. Genezing is een gebeurtenis die op dat moment verandering brengt. Daarna is het aan de genezene om in het Woord van God te komen en te blijven.

Zoals ik eerder opmerkte, moet je nooit het Woord van God of een prediker beoordelen op iets anders dan de boodschap die gebracht wordt.

De gezinnen en families van predikers gaan vaak door beproevingen, niet omdat God dat wil, maar omdat ze vervolgt worden vanwege het Woord dat ze brengen. Wanneer je wandelt in Gods waarheid, zal je leven veranderen, vaak lijkt het een verandering ten kwade. De vijand heeft jou tot doelwit gemaakt. Daarvoor was je gewoon een gezicht in de menigte, je ging je weg als zoveel anderen. Maar wanneer je gaat leven zoals Jezus leefde, bereid je dan voor op verdrukking en laster zoals dat ook met Jezus gebeurde.

Nogmaals, val predikers of hun familieleden niet lastig met opmerkingen als: "Hoe komt het dat je ziek bent, terwijl je man over genezing spreekt?" of: "Waarom draag je een bril als wat je man predikt waar is?" Iedereen strijdt zijn eigen strijd. En ik verzeker je dat de vrouwen van predikers voortdurend vooraan staan in het front. Ze zijn voortdurend het doelwit, omdat ze vaak minder intens in de bediening staan als hun echtgenoot. De vijand ziet hen daarom als een stilstaand doelwit, terwijl hun echtgenoot een bewegend doelwit is, dat veel moeilijker is te raken. Bid voor de families en gezinnen van predikers. Mensen zouden hun geloof kunnen verliezen als de prediker zelf om gebed zou vragen voor zichzelf of zijn vrouw. (Ik zeg niet dat dit goed is, maar het gebeurt).

Vraag 9

Hoe vaak kan je iemand laten opstaan uit de dood?

Zo vaak als je maar wilt. Je moet er wel in de buurt blijven om dat te doen.

Vraag 10

Hoe lang mag iemand dood zijn voor je hem niet meer kan opwekken?

"U geschiede naar uw geloof."

Vraag 11

Zijn de genezingen niet gestopt met het verdwijnen van de apostelen?

Er is geen enkele tekst te vinden in de Bijbel die dat suggereert. De kracht die de apostelen gebruikten was niet omdat ze apostelen waren, maar omdat ze christenen waren die 'de kerk' stichtten. Er zijn maar twee essentiële verschillen in de Bijbel, namelijk de tijd van het Oude en van het Nieuwe Verbond. De apostelen handelden onder het Nieuwe Verbond. We leven nog steeds onder het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond is een beter verbond, met betere beloftes. Jezus zei dat Hij ons nooit zou verlaten tot het einde der dagen. Die 'dagen' verwijzen naar de tijd van het Nieuwe Verbond.

Vraag 12

Hoe oud moet je zijn om zieken te genezen en doden op te wekken?

Hoe jonger je bent, des te minder heb je last van alles wat je moet afleren. Dit gaat door tot je ongeveer volwassen bent. Daarna trek je je niet meer zoveel aan van wat anderen zeggen en stap je zelf uit in geloof. Het probleem met jonge mensen is vaak dat ze nog niet het juiste onderwijs hebben gehad. Velen van hen wachten op 'een woord van God' om iets te gaan doen. Stel je voor dat je ouders een weekendje weggaan. Ze hebben een briefje achtergelaten voor jou met instructies voor de tijd dat ze weg zijn. Als ze terugkomen merken ze dat er niets is gedaan van wat ze hadden opgeschreven. Als ze vragen hoe dat komt zeg je: 'Ik wist niet zeker of het de bedoeling was dat ik dat allemaal zou doen. Ik dacht dat jullie me wel zou bellen als ik iets moest doen van wat er was opgeschreven.' Denk je dat zij dat zouden accepteren, of zouden ze je ongehoorzaam vinden?

Vraag 13

Hoe komt het dat mensen die veel fysieke problemen hebben, maar van een ding genezen als er met hen is gebeden?

Daar hadden ze geloof voor toen er met hen werd gebeden, of dat was waar de prediker geloof voor had. Vaak vertellen mensen aan de bidder niet al hun problemen. Meestal noemen ze maar een of twee dingen. Ik heb zelf meegemaakt dat mensen maar een of twee dingen noemden, omdat ze met de rest wel konden leven. Ik leg altijd uit, dat als God een of twee ernstige kwalen wil genezen, Hij dat ook wil doen met de minder ernstige.

Vraag 14

Kun je over een afstand bidden voor iemand die ver weg is?

Jezus genas de knecht van de Hoofdman van een afstand en Hij genas de dochter van de Kananese vrouw op een afstand. Dus, ja, iemand kan genezen, ook al is hij ver weg. Ik leg meestal uit aan de mensen dat geloof werkt door liefde. En dat de invloed van hun geloof net zo ver reikt als hun liefde gaat. Als je iemand aan de andere kant van de wereld kan liefhebben, kan je hem ook op die afstand genezen. Soms is het zelfs makkelijker geloof te hebben voor iemand die je niet voor je ziet. Als je mensen voor je ziet, kun je denken dat ze niet kunnen genezen. Ze kunnen je ook 'uit je geloof' praten.

Vraag 15

Waarom genas Jezus maar een man bij het badwater Bethesda?

In Johannes 5 lezen we het verhaal van de genezing van de man bij Bethesda. Johannes schrijft ook, dat als hij alles zou hebben opgeschreven wat Jezus gedaan en geleerd had, de aarde te klein zou zijn om alle boeken te bevatten. We weten niet hoeveel mensen er zijn genezen bij Bethesda. We weten wel de details van deze ene man, zodat we daaruit lering kunnen trekken. Er wordt ook niet verteld dat dit de ENIGE man was die daar genas. Dus we kunnen er alleen naar raden.

Ik heb wel predikers horen zeggen, dat Jezus over enkele andere zieken heen moest stappen om deze man te bereiken. Dit is allemaal fantasie en niet terug te vinden in de Bijbel. Mensen die dit Bijbelgedeelte gebruiken om aan te tonen, dat God zelf kiest wie Hij wil genezen en wie niet, bewijzen juist het tegenovergestelde:

In het begin van Johannes 5 wordt erop gewezen dat het badwater van Bethesda bekend was om de genezingen die daar plaatsvonden. Op een bepaalde tijd (de meeste uitleggers geloven dat dit tijdens het Pesachfeest was – dat zou overeenkomen met de leer dat genezing in de verzoening zit) kwam er een engel om het water te beroeren en DE EERSTE PERSOON DIE DAARNA HET WATER AANRAAKTE WERD GENEZEN, WELKE KWAAL HIJ OOK HAD.

- Dit bewijst dat God niet bepaalt wie er geneest, wanneer iemand geneest, of waarvan iemand geneest.

- Dit bewijst dat God niet de tijd bepaalt waarop iemand geneest.
(Daar gaat de leer van “Het is nog niet Gods tijd.”)
 - Dit bewijst dat God niet heeft bepaald dat iemand nog langer ziek moet blijven om er iets van te leren. (Daar gaat de leer van “Ik ben ziek omdat ik er nog iets van moet leren.”)
 - Dit bewijst dat God niet bepaalt wie er wel en wie er niet geneest.
(Daar gaat de leer van “God bepaalt wie er geneest en wie er ziek blijft.”)
- Merk ook op dat er nergens wordt gesproken over het belijden van zonden.
Deze geschiedenis bewijst dat het Paasfeest (Jezus) ons totale bevrijding heeft gebracht van zonde en ziekte.

Vraag 16

Hoe kunnen we verwachten dat iedereen kan genezen als Jezus ook niet iedereen kon genezen in zijn geboorteplaats?

Deze vraag wordt heel vaak gesteld. De meeste mensen kunnen geen 5 verzen opnoemen die over genezing gaan, maar iedereen - zelfs ongelovigen - weet van de Bijbelgedeeltes waar lijkt te staan dat Jezus in zijn geboorteplaats iedereen wel wilde genezen, maar het niet kon, dat Paulus leed aan een of andere oogziekte en dat God zei dat hij daar niet langer over moest zeuren (we komen daar op een ander plaats uitgebreid op terug), dat Paulus iemand ziek achterliet, maar ze weten niet wie dat was en waar dat was, en ze weten dat Paulus tegen Timotheüs zei dat hij wat wijn moest drinken, vanwege zijn voortdurende maagproblemen. (hier komen we allemaal op terug).

Om te beginnen leert de Bijbel nergens dat Jezus iemand 'probeerde te genezen' en dat 'dat niet lukte'. In tegendeel, de Bijbel zegt: "En Hij genas ALLEN."

De bedoelde Bijbeltekst leert niet dat Jezus in zijn geboorteplaats iedereen probeerde te genezen, maar dat het niet lukte. Hoewel dit wel vaak zo wordt gepreikt.

Wat Mattheüs in dit gedeelte leert is: *"En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof."* Markus schreef: *"En Hij kon daar geen enkele kracht doen; ALLEEN genas Hij ENIGE ZIEKEN door handoplegging."* Degenen die Hij de handen oplegde genazen allen. Dus allen genazen die Hij de handen oplegde. Hij genas daar dus allen met wie Hij bad.

Het gedeelte 'niet veel' betekent dat er wel enkele krachten gebeurden. Wat waren de krachten die niet gebeurden?

Er werd niemand genezen door het aanraken van Jezus of zijn kleding. Niemand kwam naar Hem toe en vroeg om genezing van een kind of een knecht. (*herinner je dat de Hoofdman en Kananese vrouw geroemd werden om hun 'groot geloof'.*) Kennelijk werd er in Nazareth niemand genezen op grond van zijn eigen geloof, maar uitsluitend door het geloof van Jezus. Het ongeloof van de mensen in Nazareth weerhield hen er kennelijk van naar Jezus te komen voor genezing. (*mensen die het niet eens zijn met je genezingsbediening nemen meestal aanstoot aan je zoals ze dat ook deden bij Jezus. Ze komen meestal niet naar je bijeenkomst om genezen te worden.*)

JGLM Partner Programma

1. **Nieuwsbrief**
Partners van JGLM krijgen maandelijks gratis een nieuwsbrief met daarin de details van komende activiteiten. Elke nieuwsbrief bevat ook een 'partner specials'.
2. **Partner Only Meetings**
Partner Only Meetings worden georganiseerd in samenwerking met de Divine Healing Technician Training Schools door het hele land.
Meestal is er een P.O.M. voorafgaand aan de start van een DHTTS.
3. **CD van de maand**
Elke partner krijgt maandelijks een CD of DVD die speciaal is uitgekozen voor partners.

Partners zijn heel belangrijk voor JGLM. Onze partners zorgen ervoor dat we onze materialen kunnen geven aan hen die dat niet kunnen betalen. (in gevangnissen en in de zending)
Partners zijn ook onze eerste-lijns bidders.

JGLM Partner Formulier

Dit document **is niet** bindend.

Overweeg a.u.b. biddend of u partner van JGLM wilt worden.

Als je door JGLM bent aangenomen of aangesteld, verwachten we dat je JGLM trouw blijft ondersteunen met je gebed en financiën.

Als je een gediplomeerd DHT bent, verwachten we dat je JGLM trouw blijft ondersteunen met je gebed en financiën.

Er is geen bedrag vastgesteld om JGLM partner te kunnen worden.

Naam

Adres

Plaats

State

Postcode

Telefoon

E-mailadres

Maandelijkse gift

Datum